

Tisdagvandrarerna 2017

Under 2017 har det varit 23 vandringar varav 12 på våren (feb-april) och 11 på hösten (sept-nov). I genomsnitt har vi varit ca 20 vandrare var gång.

Tisdag 7/2

Det kom 23 vandrare som trotsade kylan.

Vi åkte upp till vattenverket och tog en annorlunda väg ner till Tolleby. Barnfödda i Tolleby kunde berätta att platsen kallades Trädet när de var barn. Vi gick den gamla vägen genom byn och fick höra många berättelser om vem som bott i husen.

Vid Bautastenarna Store sten och Lille sten berättade Anne om utgrävningarna av den gamla gravplatsen och slaget som stod mellan skottarna som anföll Tjörn och Örustare - Tjörnbör som försvarade och slog ner skottarna. Morik lär ha fått sitt namn efter denna händelse och hette då Mordrike. Vi gick ner till Stätten och valde den stig som kommer upp ovanför branten på vandringsleden Bö Tjärn runt. Vi följde leden tillbaka till vattenverket. Enligt en app hade vi gått 3,1 km och höjdskillnaden motsvarade 19 våningar.

Tisdag 14/2

Vi startade vid Lions och gick Strandängsvägen ner till Moriks kile och följde stigen mot Saltpanneviken. Där framställdes salt i slutet av 1700 - början 1800-talet genom att koka havsvatten och utvinna salt till insaltning av sill. På ön Anholmen, och även i Saltpanneviken fanns det trankokerier med 3 kittlar vardera. Viken heter numera Ollesvik efter Olle Gabrielsson som byggde en stenbrygga till Anholmen. Flera av deltagarna har i sin barndom gått i simskola på Anholmen men nu är bryggan borta. Vi fortsatte upp till Källdalsvägen och Gunilla och Gösta visade oss upp på berget som där är mycket plant med en fantastisk utsikt ut mot havet. Vägar försöker vi ju undvika så vi gick den lilla stigen ner mot stora vägen tillbaka till parkeringen.

Tisdag 21/2

Klarblå himmel, sol och rätt blåsig. Så var vädret i tisdags, men i skogen vid Tyfta var det lugnt. Mats tog med 32 nyfikna till Olsby Slott som är en gammal fornborg. Klippan är 150 x 50 m och ca 60 m ö h. För 70 år sen var platsen inte alls bevuxen som man kan se på fotot från 1944. Hela gänget ville klättra upp på klippan som är mycket brant åt alla håll. En fin vandring på skogsvägarna. Vi hoppas få återkomma till Tyfta.

Tisdag 28/2

Trots att det regnat en del och det blåste snålt så kom 20 personer till vår vandring. Denna gången blev det inte så långt. Vi gick på Inre Näset vid Rånäs men stannade ovanför Hasseldalen. Där i snålblåsten berättade vi om den tänkta kanalen i början av 1900-talet. Den ingick i ett projekt att göra kustsjöfarten säkrare. Kanalen skulle bli 400 m l, 30 m b och 6 meter djup. Börja vid Bö Kile i söder och mynna ut i viken väster om Nordviksstrand. Tanken på kanal var även aktuell på 1950-talet, men berörda myndigheter tyckte den var dåligt underbyggd. Dessutom fick ju sjöfarten konkurrens från lastbilar och järnväg. På väg tillbaka gick vi ner till Kvarnviken och fick höra att Nordviksstrand varit en stor hamn för sjöfarten. Där har också funnits två båtvarv. Annorlunda att se Nordviksstrand från klipporna.

Tisdag 7/3

Var vi 21 personer som gick på bitvis halkiga gator och stigar ner till kanalen mellan Rönnäng och Tjörnekalv. Denna grävdes 1902 och före kanalgrävningen gick det gå torrskodd över sundet. Från bryggan finns det en markerad stig över Tjörnehuvud till Bergabo, men vi valde att ta den lättare Kyrkvägen upp Till Rönnängs Kyrka som byggdes redan 1795 och har en intressant historia. På väg ner mot Kårevik skymtar Pär Lagerkvists stuga och skrivarlya genom träden. Det berättas att han var här i stugan när han fick veta att han blivit tilldelad Nobelpriset. En smal stig leder ut till befästningsanläggningar som vi nog alla sett från farleden. Dessa har tjänat båda världskrigen. Det finns rätt enkla stigar om man vill komma ända upp till det översta

Forts Redogörelse från Tisdagvandrarerna

skyttevärnet, Vid Kåreviksbadet finns en gammal kvarnsten som så när blev sönderslagen vid byggen i Idyllen, men som tur var räddades åt kommande generationer. Från Trolldalsvägen gick vi en skogsstig ner till ängen ovanför Stansvik tillbaks till bilarna. De som varit med upp mot Tosskärr kände igen sig.

Tisdag 14/3

Duggregn när vi startade och ihållande regn på slutet. Detta stoppade inte 18 personer som gick mot Götås från Billströmska Folkhögskolan. Vi letade oss upp genom enebuskarna till Hartippen som ju var ett av Karl Nordströms favoritmotiv när han vistades på Hoga länsmansgård. Sen gjorde vi en tur runt Götås Stonegarden och beundrade den nyupptäckta domarringen. Gå gärna in på deras hemsida om du vill veta mer om deras verksamhet. På ängarna runt gården syns flera torpgrunder.

Tisdag 21 mars

Det duggregnade lite lätt när 35 personer träffades vid Halsbäcks brygga där det under sillperioden fanns trankokeri med 16 kittlar. Vi gick längs byvägen som är kulturminnesförklarad och beundrade de gamla husen. Vårt mål för dagen var Ule Plass. Det finns dokumenterat att det bott folk i grottorna under stenåldern. Nedanför grottorna tittade vi på hällristningen som är den enda kända i Sverige på en lös sten och inte är på en fast berghäll. Denna ristning som hittades så sent som 1974 består av flera båtar människor och skålgropar. Det var en mycket trevlig vandring över ängarna och förbi små torp ner mot vägen till Björholmen och åter till Halsbäck.

Tisdag 28 mars

Parkerade vid vattenverket och gick på de gamla körvägarna ner mot det nyaste vattenmagasinet som är från mitten 80-talet. Tolleby använde tidigare marken i dalen för betesmark. Vi gick stigarna runt Tolleby Tjärn där det spelades bandy på vintrarna innan ishallen fanns. Passerade platsen där ishuset låg i mitten av 1900-talet. Isen bröts i stora block och transporterades över vägen och staplades i det stora ishuset 30 x 15 x ? och förvarades hela säsongen. Därifrån kördes isen till Rönnäng för vidare transport till fiskebåtar och till isskåpen i Göteborgs finare kretsar. Flera av deltagarna kom ihåg att deras släktingar varit med vid isupptagning.

Tisdag 4 april

Idag var vi 27 st som vandrade i skogen vid Häller/Furusäter/Fossa/Hultet och Källdalen. Vädret var mulet men solen försökte komma igenom. Här kommer ett axplock av vad vi såg och vad vi berättade. Vi parkerade våra bilar i Häller, där som Hällers dansbana låg till början av 1990 talet. Hällersdansbana brann ner efter att den hade träffats av blixten. Vandringen gick mot Furusäter, på vägen passerade vi en gran som hade tappat toppen och då skjutit en massa en massa grenar, så det ser ut som det växer en massa granar i granen, svårt att förklara. Vi fortsatte vandringen och passerade ett torp där "Hilda på myren" hade bott. Hon försörjde sig som mjölkerska på Sundsby, som bodde där till 1940 talet. På vägen tillbaka studerade vi vid Häller den stensatta vägkanten av den gamla vägen som går från Sundsby till Källekrärr.

Tisdag 11 april

Idag var vi 24 glada vandrare som gick i solsken på nordvästra Tjörn. Vi parkerade vid Klövedals kyrka och Silva berättade om kyrkan, när den byggdes, och varifrån de olika delarna som altaret, dopfunten kom i från och när de tillverkades. Därifrån gick vi en fin vandring i skogen bland vitsippor mot Huseberg/Toröd/Vik och därifrån tillbaka till Klövedal. Vandringen gick i terräng, vi klarade av att inte gå på asfalt!

Tisdag 18 april

Vandringen denna gång var längre än de tidigare, så vi drog upp takten för att hinna runt. Vi gick ner mot Budalen vidare till Höggeröd och Rävlanda på fina skogsstigar. Vid Prästedammen svängde vi upp på Svaleberget. Från Johan Petterssons bok: "Borgens ingång från sydöst i en naturlig klyfta. En 100 m lång befästningsvall av kallmurad sten som böjer av åt väster på

Forts **Redogörelse från Tisdagvandrarerna**

borgens norrsida där det finns en kort försvarsmur. I borgens inre finns flera skyddade klyftor och håligheter.” Vi klättrade ner bland stenblocken och kom nedanför den branta borgväggen mot väster där det i modern tid blivit en omtyckt klättervägg med många sprintar och öglor som ger fäste för klättrarna.

Tisdag 25 april

Tack alla ni som var med idag, 21 personer. Det var lite regntungt när vi åkte med bussen från Skärhamn till Kyrkesunds brygga där fler anslöt till dagens vandring på Härön. Vi gick norrut till platsen Gården där det är påvisat att första bebyggelsen fanns på ön. Även Malin som blev dömd för häxeri och avrättades 1699 ska ha bott vid Gården. Solen nästan bröt igenom när vi fikade uppe på berget med fin utsikt både mot Måseskär och Mollösund. Vid Ängen som brukats av tre syskon till slutet 1980-talet vek vi av mot Kyrkesund. Vår plan var egentligen att gå vidare ner mot Hisingsviken. Men tiden rann iväg och det kom ett lätt regn. Längst in i Häröbåge finns ett ”Offerkast” där det lär ligga en sjöman begravd. En gammal skröna säger att man ska lägga en sten på röset för att inte bli Gastkramad.

5 september

Höstens första vandring utgick från Kållekärr och vi gick i snabb takt genom skogen till Gunneby, där vi såg en gånggrift, (grav), från yngre stenåldern och därefter tittade vi på hållristningarna från bronsåldern. Hållristningarna består av ett 20 tal skepp, de är värda ett besök. Det är märkligt att det inte finns någon skylt från stora vägen till dessa. De är ej heller upptagna i någon skrift som kommunen har, däremot är de väl beskrivna i Johan Petterssons bok ” Hållristningar på Tjörn”.

12 september

I tisdags var vi drygt 20 personer som vandrade i det härliga vädret. På vår väg från parkeringen tittade vi på runstenen från 700-talet. Nere vid Hästudden, där en gång ångbåtarna la till, fick vi höra berättelsen om ”Lyktgåbben” på äkta tjörbu. Vi gick vidare upp genom Kil och in på en fin skogsväg som bjöd på vandringens svåra parti där vi mer eller mindre åkte kana nedför berget. Alla kom dock oskadda ner och vi återvände via ytterligare en skogsstig till bilarna.

19 september

Det regnade rätt mycket på morgonen så vi tog ett gemensamt beslut om vi ville riskera att halka på Vetteberget eller ta en alternativ vandring. Alla röstade för berget. Vi parkerade några bilar i Aröd och körde sen vidare till Kuballe. Det blev en fin dag med 360 graders panoramautsikt från toppröset.

26 september

Förra vandringen i området gick vi från ridhuset i Gunneby. Det blev en hel del asfalterad väg denna gången. Vi gick den lilla genvägen från Åseby till Tjärna, okänd för de flesta. Några hundra meter mot Kållekärr vek vi av på en liten gärdesväg runt berget till gravröset och de fina hållristningarna som består av över 20 olika skepp. När Anne läste om ristningen var det lätt att se hur alla båtarna stävade västerut.

3 oktober

Regnet i tisdags morse höll tillbaka många av er från vandringen. Det var synd, ni missade en fin vandring. Det hade slutat regna innan vi åkte från Boab och vi var bara fem som åkte bort till Toröds badplatsparkering. Det blev en äventyrlig tur. Regnet i helgen och högvattnet hade svämmat över vissa partier på stigen. Vi balanserade bitvis på stengärdesgårdar för att komma förbi. Väster om Laberget gick vi på strandängarna nedanför det tvärbranta berget där fornborgen låg för längesedan. Anne, Inger och jag klättrade över berget när vi provgick förra veckan. Nu följde vi istället stranden och kom fram till den imponerande klätterväggen mot Vik. Vi gick i dalgången mellan bergen, ibland i slånärsbuskar och ibland i den fina ekskogen tillbaka till Toröd.

Forts **Redogörelse från Tisdagvandrarerna**

10 oktober

Hade vi en jättefin och lugn vandring i Stockevik. Vi gick ut till Skutvik där skutorna förr kunde ligga i en lugn vik. I en lite klättrig skreva passerade vi Dynamitkällaren där affären i Stockevik förvarade sina sprängämne på tryggt avstånd från bebyggelsen, när vi var på väg till Bredan (en vik). Vägen tillbaka gick via Goviken på lätta stigar.

17 oktober

Denna vandring utgick vi från bygdegården i Sibräcka. Vi följde cykelvägen en lite bit sen svängde vi av på en skogsstig som gick ner till Brevik. Det blåste lite snålt när vi följde strandkanten vid Breviks Kile mot Breddalen. Där gick vi in på Säbyleden tillbaka mot Säbygården. Idag gick det snabbt och vi fortsatte genom skogen tillbaka till cykelleden.

24 oktober

Denna vecka vandrade vi lugn takt i Bäckeviks området. Vi samlades som vanligt vid Boab kl 1230 för att samåka till Rorsman i Bäckevik/Rönnäng för parkering. Vi var 11 st som vandrade i småregn och 5 grader mot Kårevik. Därifrån gick vi Båtvik, som var en anläggnings plats för båttrafik från Göteborg och öarna utanför (Åstol o Dyrön). Det sägs att Linne landsteg där, när han besökte Tjörn. Vi fortsatte vandringen mot Bäckevik där vi letade upp det enda exemplaret av den vilda Järneken i Sverige.

31 oktober

Sista dagen i oktober bjöd på ett fantastiskt väder när vi gick runt Bö Tjärn. Från bergets topp beundrade vi utsikten. Skogen har vuxit upp men vi kunde se Pater Noster mellan trädtopparna. Mot norr såg vi Anna i Pilane och bort till Kyrkesund och Måseskär.

14 november

Gick vi från Jonssons åkeri i Svanvik mot Balkeröd. Vandringen gick i skog och på strandängar. Vädergudarna var snälla mot oss genom att regnet upphörde när vandringen startade. Skogen i det området kan verkligen rekommendera!

21 november

Var sista turen för i år. Vi hade en trevlig vandring från ridhuset. Solen sken och det var ett par minusgrader. Denna gången gick vi vänstervarvet på vandringsleden. Där stigen vek av från strandkanten bar det rätt brant uppför, men vi stannade på halva vägen och pustade. Vi vek av både till vindskyddet och utsikten mot Hakenäset och Svanvik där förra vandringen.

Anne/ Inger o Silva 20171230

Tisdagscyklingar våren 2017

Tisdag 2 maj

En av de varma dagarna i början av maj cyklade vi via Kuballe ner till den fina pärlan Båtvik. Blåsipporna fanns fortfarande kvar i backen ner mot viken.

På små cykelvägar fortsatte vi till Vaviksbacke i Bäckeвик. Där finns skyltar som visar till Sveriges enda vildväxande järnek. Det är väl värt ett besök och lätt att hitta dit.

På 1830-talet skulle denna stickiga hatade växt utrotas i Sverige. Bara detta exemplar i Bäckeвик finns kvar. 1985 blev järneken fridlyst på initiativ av markägaren. Nu har det rotat sig ytterligare några småplantor i närheten.

Tillbaka till Skärhamn cyklade vi via Rönnäng på cykelvägarna.

Tisdag 16 maj

Gick turen till sjöbodarna i Valsäng Strand. Vi cyklade på lite småvägar för att undvika trafiken. Nere vid bodarna hade vi gott lä med havsutsikt, där smakade matsäcken bra.

Sjöbodarna vid Valsäng strand är omålade och knuttimrade och byggdes troligen på 1700-talet. De är kulturminnesmärkta. Tillbaka tog vi cykelleden genom Tådås och stannade vid grottan som ligger alldeles vid bron. Dit flydde Koch efter ett slagsmål, enligt sägnen, och hans syster från Sältebo kom med mat. Den ursprungliga stenen över ån skulle bringa olycka till den som tog bort den. Vad hände vid upprensning av ån med grävmaskin??

Tisdag 30 maj

Idag är det ett riktigt trist väder. Det är bara vi ledare som kommer till Boab. Vi skulle ju cyklat till Åseby med hållristningar, men vi ändrade rutt och nöjde oss med vindskyddet i Kållekärr. När vi satt under skyddet upphörde regnet och vi fick en fin cykling tillbaka till Skärhamn.

Tisdag 13 juni

Vårens sista cykling gick genom Tolleby och fram till Rosdalen. Vi ställde cyklarna där och gick fram till vindskyddet vid Bö Tjärn. I solskenet vid stranden bjöd vi på kaffe med fralla och en mazarin. Tillbaka till Skärhamn cyklade vi över Häle och Kurlanda.

Anne/Inger o Silva 20171230