

Tisdagsvandring ht 2019

Tisdag 3/9 Så var vi igång. Trots att det regnade en hel del på morgonen så var det ändå 10 som var med på premiärturen. Våta berg och mycket regn gjorde att vandringen över Vetteberget kändes fel. Då plockade vi fram Plan B.

Vi gick genom de fina skogarna mellan Källdalen och Håltet och hade en liten svamplektion. Fortsatte sen ner till Tosskärr där en av landets äldsta boplatser från 9000 f Kr är dokumenterad . På stigen förbi skalgruporna kom vi ner till den nya leden som är anlagd mellan Rönnäng och Klädesholmens kyrkogård där finns en liten stig som går mot Bleketskolan och gångvägen tillbaka till Aröd.

Tisdagen den 10/9 gick vi runt Fornborgen på Laberget i Tådås. Det hade regnat på morgonen. Men nu var det uppehåll och en härlig vandring. Nere vid Viks Kile stannade vi vid klätterväggen och vi fick även lära oss skillnaden mellan inhemska ostron och japanska ostron.

Tisdag 17/9 I strålande sol om än lite blåsigt vandrade vi upp till Vettebergets topp, Tjörns högsta berg 116 m ö h. Röset som är ca 3000 år från Bronsåldern har blivit undersökt och flera föremål hittades. Vi följde de små vetterna ner på sydsidan av berget och kom ner till den gamla byn i Håltet med sina röda hus med vita knutar. Följde den upptrampade stigen genom sprickdalen till Källdalen.

Tisdag 24/9 Från parkeringen vid Ivars färg i Wallhamn gick vi gärdesvägen runt berget där Tjörns största gravfält finns. Vi kunde inte gå upp till alla gravhögarna för hästarna var ute på betet. Läste riksantikvarieämbetets anteckningar om fältet. De flesta gravarna är ca 7 - 8 m i diameter och ca 0,5 m höga. De är gräsbevuxna men fullt synliga.

Tisdag 1/10 En strålande vacker höstdag träffades vi vid brandstationen i Kållekärr och gick gångvägen bort till Stordal och hämtade nyckeln till Stordals kvarn. Den flyttades till sin nuvarande plats 1905 efter att en man fastnat i en av kvarnvingarna och följde med upp i luften och slungades i backen och avled. Det sägs att det hördes en röst som sa " Ett såna vär" på den gamla platsen. Vandringen fortsatte över kohagarna och en liten runda upp i skogen där det bitvis var väldigt vått.

Tisdag 8/10 Fastän det var lite småregnigt på morgonen så var det ändå några som ville gå med oss. Vi gick genom Lövsalen ner mot Träningskliniken bort mot Toftenäs. Härlig vandring både förbi Oskarsvik och en liten avstickare till "ensamma kvinnors vik"

Tisdag 15/10 Det regnade på morgonen, men precis som Yr.no lovat så slutade det innan vår vandring. Vi parkerade vid bygdegården i Rönnäng och gick bryggpromenaden bort till trappan som leder upp på Tjörne Huvud. De gamla stentrapporna byggdes av militären på 1940-talet. Det var både blött och halt, men vi tog det lugnt och alla kom upp till toppen. Där uppe hade vi en magisk utsikt ut över havet och öarna. Vi gick ner till Bergabo och stannade till vid Rönnängs kyrka som byggdes redan på 1795 och vilar på en bädd av snäckskal. Den lilla kyrkklockan göts redan 1797 och den stora är från 1955.

Tisdag 22/10 Solen tittade fram en stund när vi gav oss iväg. Från parkeringen vid Säbygården gick vi upp till Ingelas hus vid vägs ände. Det blev en härlig rundtur ner mot Bredalen och vidare på Säbyleden och genom skogen. Vi såg inga kor men väl en hel del lämningar som några slirade runt i. Bergen var torra och vi gick upp till utsikten och orienterade oss hela vägen runt horisonten. De gula höstfärgerna har nästan försvunnit och löven har fallit.

Tisdag 29/10 Vandring gick runt Bö Tjärn i strålande sol. Vid vindskyddet var brasan redan tänd och där väntade korvgrillning.

Tisdag 5/11 Det var en strålande vacker höstdag på vår vandring som utgick från Halsbäcks brygga. Där ligger det gamla gästgiveriet i en byggnad från 1700-talet. Eva berättade om de fina vägg och takmålningarna i huset.

Vi följde den gamla ridvägen mot Björholmen och besökte hållristningen vid Ule Plass. En kort sträcka på Bjöholmsvägen innan vi svängde in i skogen igen för att gå en annan väg tillbaka till bilarna förbi alla de fina husen i Halsbäck.

Tisdag 12/11 Det var en regnig dag, men ändå var det några som ville gå med oss. Från parkeringen vid Fjällebrevallen gick vi grusvägen öster om fotbollsplan och gick en liten skogsväg upp på berget. Skogen är vacker även i regnet. Från masten går en grusad väg upp och ner för det branta berget. Stigen leder ner mot stugområdet Alen, men vi svänger av bort genom skogen förbi Myren. Även en vildvuxen skog har sin tjusning med mossbevuxta enar.

Tisdag 19/11 Årets sista vandring började vid Kroksdalshallen där flera mötte upp. Vi gick upp till Utängsvägen och genom skogen runt berget Valås söder om Utäng.Korsade stora vägen och gick en väl upptrampad stig från den lilla parkeringen bort mot Siröd och vidare genom skogen mot Villekärr.Vi gick på grusvägen tillbaka ner mot stora vägen och korsade Torsdalen där Guden Tors hammare ligger nedgrävd enligt sägnen.