



UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 2/2015

Hoppas att ni har haft en bra sommar!

I våras invigde vi Främjarstugan i VOK. Det var en härlig vårdag när ett 50-tal besökare provade allt från Geocaching och tipspromenad till paddling. De yngsta sprang Mulleloppet.

Anders Ohlsson som är ordförande i Friluftetsfrämjandet Region Öst klippte band och planterade ett träd.

Vi har startat upp en ny aktivitet som vi kallar Äventyrliga Familjen. Varje gång vi träffas provar vi ett nytt äventyr. Håll utkik på hemsidan efter nästa äventyr.

www.friluftetsframjandet.se/gotland har förnyats och där hittar ni alla våra äventyr och aktiviteter.



Stefan Wramner
Ordförande

Barngrupper under hösten

Redan 12 september börjar Knytte, Mulle och Strövare i VOK-skogen. 4 oktober börjar Knopp och ytterligare en Knoppgrupp. Mer information och anmälan hittar ni på hemsidan.

15 november kommer Skrinna tillbaka till Visby. Vår egen Skridskoskola hålls i Ishallen i Visby.

Höstvandringar

Under hösten kan ni följa med Friluftetsfrämjandet längs Pilgrimsleden eller gå en fornvandring och lära er om Gotlands intressanta historia. Vandringsåret avslutas med Månskensvandring i Fröjel.

Utbildningar Vill du gå en utbildning för att blir ledare eller bara lära dig mer så du kan hjälpa till för barn eller i någon av vår vuxenverksamhet kontakta Stefan Wramner, stefan.wramner@friluftetsframjandet.se.



Kanoter finns att hyra för medlemmar. På hemsidan kan du läsa mer och boka. För medlemmar kostar kanoterna 100 kr per dag.

Bli medlem eller om du glömt att förnya ditt medlemskap gå in på hemsidan www.friluftetsframjandet.se så missar du inte framtida äventyr.

Våra aktiviteter och referat och bilder från dem kan du hitta på hemsidan eller vår Facebooksida. Bli vän med oss Friluftetsfrämjandet Gotland.

Höstens vandringar med Friluftetsfrämjandet 2015

- 27 september **Pilgrimsleden**, etapp 2 från Bro till Hejnum.
Samling 09:00 vid Bro kyrka.
- 11 oktober **Fornvandring** mellan Fole och Lokrume. Samling 09:00
vid Fole kyrka.
- 30 oktober **Månskensvandring** i Fröjel.
Samling 18:00 vid Valbybodars fiskeläge.

Ta med matsäck för dagen i ryggsäck, sittdyna och för månskensvandringen även en ficklampa.
Mer information se
hemsidan: www.friluftetsframjandet.se/gotland eller
kontakta Gertrud Södergren 070-302 57 57.



Deltagaravgift 50kr/gång. För medlemmar finns ett vandringsårskort för 150kr

Besök vår hemsida: www.friluftetsframjandet.se/gotland

Vi har även en **Facebooksida:** Sök på "Friluftetsfrämjandet Gotland"

Registrera din e-postadress. Om du inte får våra mail kan du logga in på www.friluftetsframjandet.se och lägga in din e-postadress. Du kan även skicka ett mail till gotland@friluftetsframjandet.se så får du hjälp.

I och med att du registrerar en epost adress så går du inte miste om några spännande aktiviteter med Friluftetsfrämjandet Gotland.



Söndagen 23 augusti träffades 7 förväntansfulla, äventyrliga familjer på parkeringen vid Lojsta Slott. Vi paddlade ut i 10 kanoter på Broträsk.



Turen gick över sjöarna och kanalerna mellan Broträsk, Rammträsk, Fridträsk till Bjarsträsk. Den sista kanalen bjöd på extra äventyr. Den är nästan igenväxt och på ett ställe måste man lyfta kanoten över en stock. Efter en del köande var vi framme i Bjarsträsk där vi steg ur kanoterna och lagade mat på en liten höjd.

Dagens meny bestod av tacos och som efterrätt en äppelkaka, allt tillagat på plats i stormkök. Mätta och belåtna packade vi ihop och begav oss hemåt mot bilarna. Innan vi åkte hem hann de som ville ta ett dopp från bryggan.

Alla paddlade som om de inte hade gjort annat trots att en del var lite ovana. Jag kan tro att en del armar var lite ömma dagen efter men jag hoppas att alla var nöjda med sitt äventyr!



Vilket är ditt nästa äventyr? Maila förslag till gotland@frluftsfraemjandet.se så kanske det blir ditt äventyr vi genomför nästa gång!



Vandring på Hawaii

När jag skriver det här Främjarbladet sitter jag på ett hotell i Hilo, på Hawaiiis största ö, kallad The Big Island. Jag är här tillsammans med min familj. Förutom att sola och bada vandrar vi en del längs de vandringsleder, trails, som finns i USAs många nationalparker.

Den mest spännande nationalparken här på The Big Island är vid en aktiv vulkan och jag tänkte berätta om en dags vandring där. Vi bodde i en campingstuga på vulkanen Kīlauea sluttning. De senaste 7 åren har den vulkanen haft ett utbrott och lukten av svavel var stark även där vi bodde. Den här bilden tog jag 800m från vår stuga.



Området runt den kratern var avstängt eftersom det inte bara sprutar lava, utan även giftiga gaser. Vi vandrade därför vid en annan krater, Kīlauea Iki, som hade sitt senaste utbrott 1959. Vandrigen började längs med kraterns kant där man kunde titta ner på kratern 122 meter

nedanför. Vandrigen längs kraterns kant gick genom varm regnskog. På ena sidan den smala stigen såg man bara tät djungel och på andra sidan stupade det ner till kraterns botten. När man kom till den 3 km långa kraterns borte ända ringlade sig en trappa ner till botten. Väl nere kändes det som om man kommit till en annan planet. Marken var helt svart med några enstaka växter som kämpade för att ta tillbaka det som försvann vid utbrottet för 65 år sedan. Vid utbrottet täcktes hela kratern av en brinnande lavasjö som var 120m djup. Efter utbrottet tog det 35 år för lavan att kallna och bilda den massiva svarta botten som finns idag. När lavan svalnar minskar den i storlek och botten sjunker fortfarande 2cm per år. Det gör att den då och då spricker så den släta svarta ytan har på sina ställen djupa sprickor och på några ställen kommer det fortfarande rök från jordens inre.



Vandrigen över kraterns släta botten kändes som att vandra på en frusen sjö om det inte hade varit för värmen. Hawaiiis sol är stark och med kraterns höga sidor steg temperaturen snabbt. När vi äntligen kom till andra sidan var det nästan som en befrielse att gå in i regnskogens skugga och gå de branta serpentinvägarna upp igen.