

Bruksvallarna 2023

I år blev vi 9 stycken som stärkte hälsan i Bruksvallarna under fyra dagvandringar den 11 till 14 september.



Första dagen vände vi vinden till vår fördel genom att vandra med den till Ramundberget över fjället.

Andra dagen beundrade vi de små dvärgrödingarna i Fiskhålsgraven, som snällt uppträdde för oss. Vi blev så inspirerade så att vi även tog en titt på hällmålningarna innan vi återvände till den dagens utgångspunkt, Baggården, med drygt 14 km i benen för den dagen.

Dag tre var det dags för Stor-Mittåkläppen längs den sydöstraste stigen. Lite spännande var det att i den hårda vinden försöka hitta lä för inmundigande av stärkande smörgåsar. Klipporna i avsatsen mot nordost vid randen av stupet ned mot Mittån gav lite av detta, trots att den hårda nordvästen strök den i längsriktningen. Väl nere blev det våfflor i Djudalsvallens servering. Dagens etapp var inte, så långt, tillräcklig för sällskapet, så vi organiserade en hämtning i Ramundberget och tog gruvstigen dit, tack vare två frivilliga chaufförer.

Sista dagen vandrade vi runt Kariknallarna med start från Walles och lunchrast i stugan vid Svalåttjärn. Nedanför Hästkläppen kunde vi notera att fjällen är vida och böljande och en viss noggrannhet när det gäller kompassriktningar, höjdkurvor och avstånd krävs om man skall identifiera sjöar och fjäll som man ser. Vägen till Svalåttjärn var lång (6,5 km) och vi fick åter en ganska blåsig rast för att fylla på energiförråden, i en svacka som påpassligt uppmärksammades av kön. Efter Svalåttjärn var våffelbruket vid Kariknallarna nästa mål, men risken att de skulle hinna stänga gjorde att frivilliga lyckosamt traskade på lite extra för vid behov hinna varsko köket. Som vanligt avslutades dagen med en härlig trerätters hos Bruksvallslidens hotell och lite trevlig samvaro i deras sällskapsrum.

Färgerna var i år mer bruna än röda vilket kanske till en del kan förklaras av det myckna regnandet som varit, men vi hade tur och klarade oss utan att bli blöta och den härliga fjälluften njöt vi under totalt lite drygt 5 mil på fyra dagar.



Bro förflyttad av forsande vatten och sen säkrad i en ny mindre funktionell position, gav tillfälle att vada.



Början på en ny ravin?

Höstens första vandring blir 24 september med Veteklint som mål, se annons på vår hemsida.

Välkomna

Åke, Ingemar och Kerstin

