

# Vandringar i Bruksvallarna september 2022

Vi var 9 stycken som åter reste till Bruksvallarna den 11/9 för att uppleva fjällen i höstskrud.



Första vandringsdagen var det uppehållsväder och vi gick från Rockvallens parkering till Tännaldalen via Svalåttjärns raststuga. Det var gott om ren, som ibland avtecknade sig mot horisonten, korsade stigen omedelbart framför oss, eller, som på bilden, i fjärran smälte ihop med landskapet. Våfflor intogs med god aptit efter ca 10 km vandring i Andersborg stugan. Sen gick vi de ner till Tännaldalens fjällparkering där Roger och Håkan, som dessvärre inte kunde gå med, hämtade oss och skjutsade de tre milen tillbaka till Bruksvallarna.

Nästa dag var det regn och vi var 6 som vandrade byturen i Bruksvallarna och fick via den väl skyltade leden veta mer om Bruksvallarnas historia – t.ex. att i slutet på 1800-talet så låg ett av Sveriges största jordbruk här (till ytan?) med inriktning på nötboskap. Men de långa transportavstånden gjorde att det ganska snart lades ner, men en stor lada står kvar. Även på denna tur passerades en servering Zele cafe, men som dessvärre var stängd. Turen var ganska kort så några hann med att även gå runt Tevsjön i Funäsdalen.

Tredje vandringsdagen var det dags för Djupdalsvallen och en tur bland gruvorna, åter i regn. Gruvorna var i drift i olika omgångar från 1600 fram till 1800-talet och imponerande varphögar visar på en stor omfattning. Nästan obegripligt hur man kunde bryta malm uppe på fjället och sen klara att frakta ner den till bruket i Funäsdalen.

Sista vandringsdagen fick vi åter skjuts av Roger och Håkan, denna gång till Ramundberget, varifrån vi var sju som gick tillbaka till Bruksvallarna längs Ljusnan som skär genom landskapet med sätrar, fina

klippor, hållar och vackert strömmande vatten, alltifrån stilla flyt, muntert porlande och ystert forsande.



Som vanligt avrundades varje dags vandring med en härlig trerätters på hotellet, och vi var några som även hann med en daglig bastu.

Rapporterat av Åke