

Vandring på Billingen 13-14 maj 2018

Billinge väster om Skövde i Västergötland är ett frekventerat utflyktsmål. Inte minst under fina vårdagar. På platåberget Billinges västra sidan ligger Hornborgasjön som är en rastplats för tranorna under april när de är på väg upp till sina häckningsplatser. Marken på bergets sluttningar är mycket kalkrik och det gynnar en mängd vårblommor och lövträd.

Landskapet här är unikt för Sverige och med sina fina ängsmarker, små sjöar och mjuka kullar är det väldigt behagligt att vandra där. Under de dagar vi var där blommade hundratals vilda körsbärsträd i den skira grönskan.

Ända sedan människor började vandra in från sydväst efter senaste istiden har trakten varit populär och var länge ett viktigt centrum för landets kulturella och ekonomiska utveckling.

Här finns mycket att se och uppleva för den som är intresserad av vacker natur och Sveriges tidiga historia.

Den var hela 16 personer som gav sig iväg mot Billinge tidigt på söndagen 13 maj. Första målet var Garvaregården i Askersund där vi fikade och lade upp de fortsatta planerna.

Nästa mål var Varnhem med sin gamla klosterkyrka på Billinges västra sluttning. Stället har blivit väldigt känt efter böcker och film om den fiktiva personen Arn och den här soliga söndagen i maj var det väldigt fullt på parkeringen.

Efter en titt i kyrkan och en bensträckare åkte vi den korta biten ner till Hornborgasjöns stugby där vi skulle övernatta och gav oss sedan ut för att vandra på Billingeleden norr om Varnhem.

Landskapet är väldigt speciellt här med sina mjuka kullar och åsar och leden var mycket lättgången och välskött med bra märkning.

Middagen lagade vi själva i stugorna och hade sedan en fin kväll vid långbord och njöt av sol och fågelsång. Vi visste det inte då men solen skulle komma att lysa nästan varje dag med ständigt stigande temperatur och allt torrare marker under de kommande 10 veckorna. Men om det visste vi som sagt, inget, och njöt bara av det fina vädret.

Dag två besökte vi naturrummet vid Hornborgasjön och det stora gravfältet öster om sjön med flera imponerande gånggrifter från 4000 f.kr. Innan det var dags att åka hemåt mot Finspång vandrade vi ytterligare en bit av Billingeleden.

Tror flera med mig kände efter dagarna på Billinge att några dagar där skulle man unna sig varje vår.

/ Olle