

## En magisk kväll vid Lunddalen

Överraskande sammanträffande vid Lunddalen i juni med Katariina Matthiessen, producent vid Östgötamusiken och Håkan Forsberg, kulturchef var upptakten till "Skogskonsert" med Östgötamusiken. Katariina berättade att hon hade en tanke om att genomföra musik i skogen i anslutning till solnedgång/skymning. Vi tände direkt på iden, frågan var bara vart ville hon genomföra arrangemanget. Efter lite rundvandring såg hon platsen direkt och utbrast, här önskar vi vara och datumet är 13 augusti. Jan-Erik tittade i sin almanacka, Lunddalen var ledigt. Jag behöver bara fundera någon dag och kanske besöka stället en gång till så återkommer jag.

Affischen kom och blåsensemblen från Östgötamusiken skulle svara för musiken med start 21:00, platsen var i området vid vindskyddet. Några praktiska detaljer att fundera över, krävs polistillstånd, markägarens tillstånd, hur många besökare förväntas, parkeringsmöjligheter och vår egen bemanning.

Ett mäktigt högttryck hade under en period skapat varma dagar och härliga kvällar så också denna kväll när många anländer redan runt halv åtta för en fika, grillad korg eller picknik ur egen korg. Musikerna hade anlärt redan en timma tidigare för att hinna förbereda både spelplatser och arrangera utrustningen. Somliga hann även med ett svalkande bad innan det var dags att spela.

Publiken kom med egna stolar, sittunderlag eller annat lämpligt som hängmatta för att njuta av musiken i en spännande miljö. En sol som försvann, skogen, Blekens spegelblanka vattenyta som mörknade i bakgrunden ju längre kvällen led. En scen där tonerna växelvis varierade från tre utvalda spelplatser, effektfyllt belysta buskar och träd och där musikanternas vita kläder och belysta notställ framträdde ju längre skymningen led.

Vilken stämning och magi som skapades för oss under en timma av Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten, Östgötabandet, För tre trumpeter. Nöjda och mycket uppskattande ord hördes längs den mörka stigen som indikerades av solcellslampor på vägen åter upp till stugan när kvällen var slut.

En kväll som avslutades med hemfärd i fullmånens sken och där vi dagen efter kunde konstatera att endast två pappmuggar "glömts" kvar efter att uppskattningsvis 200 personer besökt ett unikt tillfälle i Finspång.

Tack för att vi fick förmånen att vara med och arrangera tillsammans med er på Östgötamusiken, och Finspångs kommun. Ett för oss också mycket passande inslag i vårt firande av 80 år i Finspång (1941-2021)

Välkomna tillbaka

/Jens

