

# Färdrapport Ålandspaddling 2018

Ledare: Folke och Lennart

Deltagare: Ragnar, Margareta, Anja, Nanna, Hanne, Knut och Ditte (Friluftsförbundet Gävle)

**25.6** Avresa från Hudik 09. Fika i sedvanlig ordning på Gävlebro för vidare färd till Grisslehamn. Färjeavgång 15.00 och ankomst Eckerö 18.00. Färd över Åland och med en färjetur till Vårdö och Sandösunds camping. Vi installerar oss i en superfin stuga med bla. diskmaskin och bastu. Under kvällen går Folke igenom resans säkerhetsplan och vi planerar paddelturer. Campings ägare är en inbiten paddlare och har gett en del tips.

**26.6** Efter grötfrukost är vi sugna på att komma ut i kajaker. Startar från campingen och tänker paddla Sandö runt. Startar i NV 3-4 motvind och lite växlande molnighet.. Fika på Flatgrund där ett gäng nyfikna kvigor vill undersöka våra kajaker. Rundar i norr färjan till Simskäla och paddlar söderut för lunch. 15.30 är vi åter efter 16 km paddling vilket flera tycker var lagom start första paddeldagen. Bastubad i väntan på middag.

**27.6** Kl 01.15 startar brandlarmet och ett par paddlarskor blir brända på ett bastuaggregat som startat. Tur att det bara blev ett tillbud!

Vi tar färjan till Simskäla för att paddla till Väderskär. Där besöker vi Stormskärs Majas hus som tyvärr börjar bli fallfärdigt. Gör lite strapatser för att ta oss fram på ön vilket förorsakar ett fall på en klippa. Åter kl 19 efter 22 km paddling. Efter en god middag avslutas kvällen med sång och gitarrspel.

**28.6** Sv 7-8 m/sek sol och +24 grader. Vi söker oss inomskärs och startar i Hamnsundet för en 6 km paddling i Verkviken, Åland motsvarighet till Norsk fjord. Lunch och bad på stranden längst in i viken. En fin returpaddling i god medvind. I Hamnsundet hägrade glasskiosken.

**29.6** N 12 med byar på 20 m/sek. Vi beslutar att bli turister och tar bilarna till Mariehamn där vi besöker östra hamnen som utvecklats till ett centrum för äldre båtar. Tar oss söderut på några små öar till Järsö där vi besöker en fantastisk trädgård med servering och försäljning av hantverk. På tillbakavägen besöker vi Kastelholms slott och häkte samt Karlsgården.

**30.6** Vi packar och tar oss åter mot Eckerö. Hinner med ett utkikstorn och en träff med bilar från 50-talet. Åter i Hudiksvall vid 19 tiden.

## Övrigt

- Färja Grisslehamn till Ekerö tog 2 timmar och kostade mindre än 500 kr ToR för två personer inklusive bil
- Bra bok som vi hade nytta av heter, Åland vandra, cykla, paddla av Olle Persson

Foto Folke Lindqvist och målningar Hanne Ooppelstrup







