

Friluftsförbundet Solna Sundbyberg Spånga Tensta

Marianne Möller

Rapport från vandringsresa till Camino del Norte i Spanien 16 – 23 oktober

2021 Nu skulle den vandringsresa som jag Marianne och Hans Eguinoa på Bonito Norte hade planerat äntligen bli av, efter att ha skjutits upp några gånger p g a pandemin. Under tiden hade jag gått och skadat mitt vänstra knä och väntade på operation. Vilket betydde att jag inte skulle kunna gå alla etapperna, som det var tänkt. Vi, som inte orkade gå, skulle få åka med minibussen, som fraktade bagaget.

Deltagarna var vandrare från lokalavdelningar runt Stockholm, Solna, Mälaren, Enskede m fl. lokalavdelningar. Efter den första vandringsdagen utkristalliserades smågrupper, som vandrade ungefär lika fort och höll reda på varandra och leden under resten av veckan. 14 vandrare var lagom många och lätt att hålla reda på.

Redan första kvällen laddade så gott som alla ner appen **”Whats up”** i sina mobiler för att kunna hålla kontakt med varandra och reseledningen under vandringsdagarna. Den användes flitigt och inte minst för att be om skjuts vissa sträckor.

Vädret var bra med sol och mellan 14 – 25 grader. Torsdag och fredag regnade det litet på förmiddagarna innan solen bröt igenom molnen. Beskrivningen bygger på egna upplevelser varvat med små bitar av Hans, vår researrangörs beskrivningar av Camino del Norte. Den texten är indragen.

Dag 1 den 16 oktober med flyg från Stockholm – Bilbao med Swiss air och mellanlandning i Zürich . I Bilbao blev vi hämtade med buss från flygplatsen till hotellet i San Sebastian. Väl framme gick vi ut den sköna kvällen och satt utomhus för att äta i folkviolet. Vilken underbar känsla!

Dag 2 Etapp 1, den 17 oktober San Sebastian –Zarautz ca 23 km

Gunilla min vandrarkompis och jag började gå längs havet. Först längs den vackra stranden i San Sebastian ca 2 km och mötte Hans i slutet av stranden, för att gå med honom till minibussen, som var parkerad ett par km bort, för att sedan bli skjutsade några km. En stor del av staden var avstängd för cykel- och löpar-tävlingar. Vi blev avsatta vid bron i Orrio för att gå den sista biten på 7 km till hotellet i Zarautz. Leden är tydligt utmärkt med gula pilar, som finns överallt på stolpar, träd och gator.

- Vi svänger vänster och korsar bron i riktning mot Zarautz. Vi svänger höger mot Txurruka och Puerto. Så snart vi passerar vandrarhemmet tar vi vägen till vänster som går upp mellan txakoli vingårdarna, ett typiskt vitt vin från detta område, till Talaimendi och Gran Camping Zarautz. Vi går längs vägen med en fantastisk panoramautsikt över Zarautz, golfbanan och i bakgrunden Getaria och musen. Senare tar vi en stig till höger om oss vid infarten till staden.
- Nu följer vi storgatan eller strandpromenaden till Zarautz. Och till Pensionat Txiki Polit i andra änden av byn. Vi åt middag på hotellet kl. 20.00.

Dag 3 Etapp 2, den 18 oktober Zarautz – Zumaya ca 9 km

Kyrkan i den lilla staden ligger på västra sidan av stranden. Det gjorde att vi lätt hittade leden längs havet. Vi gick förbi och såg tre äldre män sätta på sig våtdräkter för att hoppa i vattnet och simma ut i viken. Gunilla och jag fortsatte på gångvägen längs havet i ca 4 km när Hans ringde och frågade om vi ville ha skjuts. Han hade kört förbi och sett hur jag haltade. Vi tackade ja till det och bestämde att vi skulle hämtas upp i Getaria för att åka med till kyrkan i Askizu där vi skulle ha picknick. Hans hade köpt en hel del delikatesser och dukade upp på en

mur intill kyrkan. Vi tog för oss av maten och satte oss på bänkarna vid kyrkan och åt. De andra vandrarna dök upp vid olika tillfällen och tog för sig av maten. Härifrån tar vi oss ner till staden Zumaia, medan vi njuter av utsikten, till Hotel Zumaia. Ett par av deltagarna gick sedan till stranden och badade. På kvällen åt vi middag på hotellet.

Dag 4 Etapp 3, den 19 oktober Pobena –Casto Urdiales ca 22 km

Alla blev skjutsade med en stor buss ut från landskapet Baskien och in i Cantabrien, till Pobena. Där de blev visade på leden som först gick längs havet och sedan vidare enligt beskrivningen nedan. Gunilla och jag fortsatte med minibussen och bagaget till Castro Urdiales, där vi blev avsatta vid hotellet och sedan gick ut för att se på den fina gamla stan med den formidabla kyrkan Santa María de la Asunción i gotisk stil med det medeltida slottet där fyren är inrymt och eremitaget Santa Ana.

- De andra fortsätter mot Castro Urdiales, som är en mycket stor kommun och dess domäner nås via Ontón. Några som söker njutning på själva Caminon, kommer att klättra mot Baltezana för att senare ta sig via La Helguera –toppen, Pobeña. När vi når ett picknickområde öppnar sig kustvyn och vi kan redan skymta staden Castro Urdiales. Vi passerar en bilparkering och kommer till ett spår som vi följer till höger mot El Hoyo. Vi korsar snart Piquillotunneln och fortsätter till den enorma viadukten under motorväg A-8. Sedan tar vi vägen som går ner till höger om oss. Så snart vi korsar floden Sabiote svänger vi vänster för att komma in i Ontón, en stad i Castro Urdiales kommun. Innan vi lämnar byn Baltezana, tar vi vägen till höger igen och går ner till floden. Caminon leder oss tillbaka till väg CA-523, som vi fortsätter till höger, uppför. När den första kurvan har klarats av tar vi en väg mellan eukalyptusträd som börjar till vänster. Uppför! Trötta återvänder vi till vägen tills vi når La Helguerapasset. Vía Verde fortsätter fram till entrén till Santullán, där vi svänger vänster för att gå upp till väg CA-250 och kyrkan San Julián. Vid foten av vägen finns ett par barer och ett bageri. Efter att ha passerat under motorväg A-8 kommer flera rondeller och vi tar Paraíso-gatan till en bensinstation, varefter vi svänger vänster mot hamnen.

Dagens etapp var delvis ganska kuperad. Några hörde av sig via Whats up och ville bli hämtade och för att bli körda till hotellet.

Vi bor på Hosteleria Villa de Castro, som ligger bra till vid Gamla stan mellan hamnen och badstranden på andra sidan udden, där flera av oss badade. Vi åt en god middag på en restaurang i stan.

Dag 5 Etapp 4, den 20 oktober Castro Urdiales - Islares ca 8 km

Jag åker med bagaget i minibussen till Islares med vår reseledare Hanna. Vi promenerar längs vattnet och tittar på alla bergsformationerna som väder och vind har åstadkommit under årtusenden. Vi hittade två restauranger som var öppna.

- De andra fortsätter Caminon ut ur Castro förbi pilgrimshärberget och stiger mot Campijo. På toppen går vi vänster, i riktning mot campingen, en mycket vacker vandringsstig längs kusten, sedan passerar vi motorvägen. När vi lämnar tunneln fortsätter vi till höger och passerar flera hus i stadsdelen Campijo. Vid nästa y korsning fortsätter leden till höger, vi lämnar campingen på andra sidan och fortsätter mot Allendelagua med ruinerna av ett medeltida templarslott som ligger i berget San Antón. Vid ingången passerar vi förbi kyrkan San Marcos. Rutten går nu parallellt med motorvägen till Cerdigo, en annan del av Castro med kyrkan San Juan, daterad runt 1200 -talet. Leden fortsätter sedan längs havet genom skogar och hagar innan man kommer fram till Islares.

Ett par av restaurangerna var öppna trots att sommar-säsongen var över. När de andra dök upp åt vi lunch på en av restaurangerna vid vattnet. Efteråt badade några av deltagarna i en liten havsvik. Vi bodde och åt middag på HOTEL ARENILLAS, som ligger intill landsvägen.

Dag 6 Etapp 5, den 21 oktober Islares – Laredo ca 23 km

Deltagarna fortsätter sin vandring på Caminon. Gunilla och jag fortsätter att åka i minibussen.

- Den officiella skyltningen leder intill Camping de Arenillas, där det finns en bar-restaurang och en butik. Kommer vi bredvid viadukten och lämnar den officiella Caminon och klättrar till Nocina, ett av de mer än tjugo byarna som utgör Guriezo kommun. Från Nocina går vi ner till väg CA-151, med en gågata, och vi närmar oss stadsdelen Rioseco. Var försiktig, för precis vid ingången till Rioseco måste du svänga 90° till vänster för att komma till stadsdelen Pomar. Det finns en fontän och efter att ha korsat Rioseco -strömmen fortsätter vi till höger om ett av husen och San Lorenzo -kapellet. Längre fram passerar vi bredvid San Blas, från 1600 -talet som ligger på en vacker plats i stadsdelen Revilla. Caminon fortsätter rakt fram mot stadsdelen La Magdalena. Strax före kyrkan lämnar vi vägen till höger mot La Riera -huset, där stigningen börjar. Ett spår leder till en tyst eukalyptuskog till Lugarejos.
- Så snart vi passerar viadukten går vi ner till höger till stadsdelen Rocillo. Sedan går vi genom stadsdelen Sopeña och snart kommer vi fram till Hazas -kvarteret, dalens centrum.

Tre deltagare blev upplockade i El Puende och avsatta i Hazas för att vandra leden längs havet och få uppleva den bedårande utsikten miltals där uppifrån. Tre andra deltagare åkte med från Hazas till Laredo. Före Laredo tog vi av från huvudvägen och åkte upp på berget ovanför Laredo och såg på den vidunderliga utsikten miltals bort. Vi tog in på hotellet COSMOPOL, där vi åkt middag på kvällen.

Dag 7 Etapp 6, den 22 oktober Güemes – Santander ca 15 km

Hela gruppen blev körd till ett vandrarhem i Güemes därifrån började de flesta vandringen på Caminon utom Gunilla och jag som blev körda till Laredo där vi började vår vandring till Somo och Santander. Först på den breda flera km långa stranden där vi fick ta oss förbi ett område med bergsformationer formade av väder och vind. Stranden flera 100 m bred var bitvis vattendränkt för att floden från havet hade börjat svämma in. Vi hade svårt att ta oss vidare torrskodda utan att gå upp i strandskogen. Efter några km dök ett café upp där vi stannade och rastade. Vi tog oss sedan ner till bryggan och väntade på båten över till Santander. De andra gick hela etappen.

- Vid Galizano rekommenderar vi kustvarianten av Caminon, ett utmärkt alternativ vid bra väder. Denna variant tar höger om kyrkan, mot stranden bredvid Vijanera - hotellet. Fortsätt rakt fram mot kusten in i stadsdelen San Miguel, där vi kommer att se de första skyltarna. Stigen cirkulerar mellan sådd mark och den vertikala klippan på den lilla stranden Arenillas och den vackra stranden Langre. Att fortsätta på sanden är det roligaste alternativet med utsikt över den kantabriska huvudstaden och Magdalenahalvön. I Somo går ni inåt landet på jakt efter bryggan. Somo "Pedreñera", som går året runt och biljetten till Santander kostar cirka 3 euro. Slutligen, vid avstigning vid Paseo de la Pereda i Santander letar vi på Hostal La Mexicana. Den sista kvällen äter vi middag i det nya konstmuseet vid hamnen. Museets bottenvåning är gjord i en trekant av glasväggar. Utanför sitter folk och äter i skenet av eldar.

Dag 8 den 23 oktober gick åt till att flyga hem från Bilbao.