

Öxnegården 80 år 2017

Kerstin Ericsson utifrån Anders Larssons text



Gamla Öxnegården på en bild från 1970. Foto: Ove Claesson.

Allt startade den 9 december 1937 med ett sammanträde på Björks Konditori i Huskvarna. Då bildades en Huskvarnaavdelning inom "Föreningen för Skidlöpnings Främjande i Sverige". När föreningen fyllde 75 år gjorde Anders Larsson en minnesskrift av föreningens historia och ur den plockar vi några händelser genom åren.

Öxnegårdens tillkomst

Till första ordförande utsågs Anders Brindeländ. Den 12 december 1937 ägde den första aktiviteten rum, en skidutflykt med 17 deltagare.

1942 började riktlinjerna dras för att bygga en egen stuga på Öxnehaga. Då var

John Wallin ordförande sedan 1939. Billig mark till stugan ställdes till förfogande av Huskvarna Vapenfabrik, genom ingenjör Stig Tham, som även bidrog med värmeteknisk utrustning. Förutom Huskvarna Vapenfabrik bidrog Huskvarna stad och Kommittén för Friluftslivets Främjande ekonomiskt till stugans tillkomst. Platsen var ungefär där Oxhagsskolan ligger idag.

1943 den 21 februari invigdes klubbstugan och döptes till Öxnegården. Invigningen förrättades av Ivar Holmkvist, ordförande i Skidfrämjandets Centralstyrelse. Vid invigningen deltog också Huskvarna Hemvärnsskår som utförde några övningsmoment. Belysningen i stugan bestod av



Gamla Öxnegården. Fotograf okänd.

karbidlampor och en gaslampa som eldades med fotogen (elström kom först 1948).

Unik ungdomsverksamhet startades

1944 beslutades på årsmötet om uthyrningspriser för klubbstugan, skidstugan kallad. 25 kr per dag vintertid och 20 kr per dag sommartid. Klubbens program bestod av lekar, tävlingar i bordtennis, skidmästerskap och orientering, såväl som utflykter på skidor och till fots.

1944 bildades en ungdomsklubb och detta var den första i sitt slag i Sverige inom Skidfrämjandet. Medlemmarna var juniormedlemmar i Skidfrämjandet, där fyra femtedelar av medlemsavgiften disponerades av ungdomsklubben. Skidfrämjandets Centralstyrelse tyckte detta var så intres-

sant att ungdomsklubbens ordförande John Wallin fick lämna en redogörelse för verksamheten vid ett årsmöte i Blå Hallen i Stockholm.

1945 tog Hilding Nors över ordförandeklubban efter John Wallin och var sedan ordförande under 12 år till 1957 när Roland Lilja tog över.

1946 anordnades Skolungdomens Skidmästerskap vid Öxnegården.

1947 firades Öxnegårdens 10-årsjubileum på Gunhilds festvåning där det bjöds på en thesupé.

Mulle skapas

1958 kom Gösta Frohm från Friluftsrämjandet i Stockholm med en idé att skapa en friluftsskola för barn, där trollet Mulle skulle bli en symbol. Skolan kallades först Trollskolan, men bytte sedan namn till Skogsmulle. På Öxnegården startade Mättie Johansson verksamheten och i Lekeryd Gunvor Eskehed. Så småningom startade Öxnegården upp Mulleskolor även i Bråneryd, på Norrängen, Egna hem och på Göransberg.

Tre vildmarks mål för tjejer

1958 startades en TVM-grupp för flickor som kallade sig Skogsstjärnan. TVM står för Tre Vildmarks mål; skogen, vattnet och fjällen och var Främjandets nya giv. Aktiviteter var bland annat orientering, lägerkunskap, uthållighetsprov och sjukvård.

Permanent motionsspår

1959 påbörjades och slutfördes arbetet med att anlägga permanenta motionsspår, ett på 2,5 km och ett på 5 km.



Monica Twendabl med Mullebarn i skogen. Foto: Öxnegården.



Mr Öxnegården,
Uno Gustafsson



Tipspromenad 2012. Foto: Öxnegården.



Julmarknad 2016. Foto: Öxnegården.



Vuxen-Mulle aktivitet på Bondberget 2017. Foto: Öxnegården.



Tipspromenad vinter. Foto:
Öxnegården.



Byggstarten av nya Öxnegården skedde någon gång under 1970, men efter ett halvår blev det stopp. Bygget låg nere i sex månader innan det återupptogs och bottenplattan var gjuten i april 1971. Foto: Öxnegården.





Byggstoppet berodde på att det fanns andra byggen som måste prioriteras och det fanns inga byggnadsarbetare att tillgå. Foto: Öxnegården.



Terrängpromenader med frågor

1959 nådde den stora motionskampanjen med skidor, gång och orientering, SPORT 60 Huskvarna. Då lyste snön med sin frånvaro och skidproven byttes ut mot en terrängpromenad med tolv frågekontroller längs det nyanlagda femkilometerspåret. Under året genomfördes tolv terrängpromenader med inlagda frågekontroller, föregångare till dagens tipspromenader.

Brand på Öxnegården

1964 den 27 januari, eldhärjades Öxnegården, förmodligen på grund av överhettning i murstocken. Stugan brann inte ner, men golvet försvann och en stor del av inredningen blev helt förstörd. Genom insatser av medlemmar, sympatisörer och stöd från lokala företag kunde stugan åter tas i bruk i maj månad.

Svettdroppen bildas

Lennart Tivelius och Roland Lilja startar Hålliform (gymnastik) på Öxnegården 1964. Motionsgruppen kallades "Svett-droppen". För inomhussäsongen hyrdes Stensholmsskolans gymnastiksal, där Thor Hjertén var ledare.

Tipspromenaderna startar

I mitten av 1960-talet startades Öxnegårdens tipspromenader av en trio bestående av Lennart Tivelius, Åke Johansson och Otto Svensson. Arrangemanget var välbesökt redan från starten med cirka 300 deltagare varje gång. Vid den här tidpunkten var det bara IKHP och Öxnegården som hade tipspromenader. Under 1970-talet utökades tipspromenaderna att anordnas

varje söndag, utom under sommaruppehållet och på vintern då snön låg som djupast. Så småningom anordnades även tipspromenader under hela vintern. Från slutet av 1960-talet fram till 1990-talet var Uno Gustafsson, Ove Claesson och Berno Johansson huvudansvariga för framtagandet av tipsfrågorna. Därefter fick de diverse medhjälpare.

1966 startas två nya TVM-grupper med Roland Lilja som ledare.

Antalet motionsspår hade utökats och för löpning och promenad fanns nu 2,5, 3, 4, 5, 10, 15 och 20 km spår tillgängliga. För skidåkning fanns 2,5, 5, 10 och 15 km.

Öxnehaga bebyggs

Huskvarna stad beslutade att det skulle byggas bostäder på Öxnehaga så därför måste Öxnegårdens klubbstuga flyttas. Ett intensivt arbete startade för att hitta en ny tomt och utrymme för nya spår och leder samt utröna möjligheter till ekonomiskt stöd från statliga och kommunala instanser. Till slut valdes området strax ovanför skidskolebacken ut, kallat Körsbärskullen. Byggnaden var uppritad och tänkbara vägar för finansieringen var funna.

Nya Öxnegården

1968 tog Arne Midler över som ordförande och var den som drog det tunga lasset att genomföra planerna på byggandet av nya Öxnegården. Under året blev projektet någorlunda klart på pappret. Byggstarten skulle kunna ske 1970, men byggtiden var lång och Huskvarnabyggen ville omgående ha bort verksamheten i den gamla stugan. Lösningen blev att Öxnegården fick till-



Gympagänget 2015. Foto: Öxnegården.

gång till en rymlig barack nere vid Kungsängsvägen, Granbäcks gård, med omklädningsrum, dusch, bastu och serveringslokal med pentry. Inflyttningen skedde i oktober 1970.

Gamla Öxnegården blev under 10 år Huskvarnabyggens huvudkontor under byggnationen av Öxnehaga. Stugan förde sedan en vandrande tillvaro och fick flytta fyra gånger innan den så småningom hamnade hos Bågskytteföreningen.

Byggstarten av nya Öxnegården skedde någon gång under 1970, men efter ett halvår blev det stopp. Det fanns andra byggen som måste prioriteras och det fanns inga byggnadsarbetare att tillgå. Bygget låg nere i sex månader innan det återupptogs och bottenplattan var gjuten i april 1971.

Nya stugan klar

1972 i februari togs nya Öxnegården i bruk. Nisse Andersson anställdes som föreståndare och Solveig Andersson och Gunilla Nordholm (Fröding) tog hand om serveringsdelen. Anläggningen blev lokalavdelningens privata egendom tack vare bidrag från Naturvårdsverket, Huskvarna Stad, ortens industrier, egen kassa och ett lån i Sparbanken. Invigningen skedde i dagarna tre den 25-27 februari. Karl Kittendorf invigde anläggningen den 25 februari när bland andra byggherrar, kommunrepresentanter, landsting, industrier och främjar-kollegor deltog. Den 26 februari var vikt för medlemmar. Hotell Ådalen stod för maten och efter denna blev det sång och dans. Den 27 februari var allmänheten inbjuden till bland annat tipspromenad med aktivite-

ter utmed stigen. Anslutningen var enorm med cirka 8 000 besökare.

Hålliformloppen

1967 anordnades det första Hålliformloppet på skidor med 284 deltagare under ledning av Lennart Tivelius och Otto Svensson. Två slingor på 15 km respektive 30 km fanns att välja på. Det var även Lennart Tivelius som nu startade upp resorna till Vasaloppet.

Det första Håll i formloppet i löpning anordnades med ett cirka 20 km långt spår runt Rogbergasjön med närmare 200 deltagare.

Öxnegården 30 år

1967 den 16 september, firades Öxnegårdens 30-årsjubileum på Esso Motorhotell med supé, underhållning och dans.

Kommande år genomfördes 4 200 skidprov av 500 registrerade åkare. Märken som togs var till exempel Snöstjärnan, Vasamärket och Skolungdomsmärken. Andra aktiviteter var TVM, Håll i form med skidor, löpning och gymnastik och Skogsmulle.

Motorvägsjippot

1968 den 23 oktober, deltog Öxnegården tillsammans med IKHP, Roddarna och Fritidsnämnden i ”motorvägsjippot”, en promenad på den ännu ej öppnade motorvägen mellan Huskvarna och Brunstorp. Detta jippo hade hela 2 707 deltagare.

Skogsmulle och tipspromenader

1969 var Skogsmulle fortsatt mycket populärt med runt 340 barn. Stor efterfrågan och man tvingades tacka nej till många

barn. Tipspromenaderna anordnades varje söndag, i stället för varannan som tidigare och samlade många deltagare, 400–500 i snitt. Vid den här tiden snitslades olika barnor varje gång och man hade 17 frågor.

Skogsströvare och barnskridskoskola startar

1970 startades gruppen Skogsströvare och det var premiär för Barnskridskoskola. Den provisoriska anläggningen vid Kungsängsvägen, miserabelt väder och ingen snö medförde viss nedgång i verksamheten.

1971 var motionsgymnastiken mycket populär. Ledare för herrarna var Thor Hjertén och Uno Gustafsson och för damerna Monalill Jörneke.

Många besökare när nya Öxnegården stod klar

1972 i februari när nya Öxnegården stod klar, ökade antalet besökare kraftigt. Utnyttjandet av motionsspåren ökade mångfalt och antal bastubadare var i snitt 130 per dag. Många företag och idrottsklubbar förlade sina sammankomster och träningar till den nya moderna anläggningen. Lennart Tivelius höll i resan till Vasaloppet och fick med ett 40-tal Öxnegårdare. I april bildades en sektion för cykling.

1973 bedrevs Mulleskola vid Öxnegården, Göransberg, Bråneryd, Norrängen, Egnahem och Lekeryd. Ett 20-tal ledare höll ordning på drygt 200 barn. Ungdomssektionen spelade mest hockey-hockey och fotboll och deltog med lag i korpserierna.

Kost och motion startas upp

1974 tog Sture Blücher över som ordfö-

När kung Carl-Gustaf besökte Öxnegården i juni 1975 fick han en Öxnegårdsluva som present av Åke Johansson. Tidningsurklipp från Öxnegården 1976.



rande efter Arne Midler. Kost & Motion startades upp under ledning av Vivan Staaw och blev en stor succé med som mest 14 grupper.

Kungabesök

1975 i juni besökte kung Carl-Gustaf Öxnegården, ledsagad av bland andra Åke Johansson. Kungen fick en Öxnegårdsluva som present av Åke. När kungen senare bar denna luva i något sammanhang orsakades visst rabalder i pressen.

Belysning i skidbacken

1975 fick skidbacken belysning genom en gåva från en anonym givare och en begagnad replift sattes upp. Kommunen byggde om det gamla elljusspåret och satte upp ny belysning. Runt 1975 startades Motionsbingo och det pågår än idag.

Öxnegårdens klassiker

1978 tog Ove Claesson över ansvaret för tipspromenaderna efter Uno Gustafsson och Uno tog samtidigt över ansvaret för Hålliformverksamheten efter Lennart Tivelius.

Öxnegårdens Klassiker startades upp och det bildades en Klassikerkommitté under ledning av Carl Quarfordt. Grenarna bestod av Skidor: Bondbergsloppet 30 km, Cykling; Uttertrampen 6-7 mil, Löpning: Rävälöpet eller Hålliformloppet 18 km och Långpromenad: Bockastensgången 25 km.

Något kortare distanser för damer i skidor och löpning. Klassikern genomfördes fram till 1986.

1978 inköptes en ny lift till skidbacken,



Uno Gustafsson, mångårig medarbetare på Öxnegården. Foto: Huskvarna Hembygdsförening



Femkamp på Öxnegården. Till höger Sixten Bohm och Lennart Tivelius. Foto: Huskvarna Fotoklubb.

en ponnylift med vajer, handtag och avstigningsspärr. Backkommittén byggde biljettkur, stängsel och övriga anordningar. Allt färdigställdes på två månader. Vintern var mycket snörik, den nya liften fick en rivstart och pengarna rullade in.

Fotbollsplanen byggs

1980 startade ett samarbete mellan kommunen och Öxnegården om att bygga en fotbollsplan och tillbyggnad av omklädningsrum i samutnyttjande med Öxnegården. Kommunen började bygga fotbollsplanen på kommunens mark 400 meter sydost om Öxnegården. Ett arrendeavtal upprättades där kommunen arrenderade mark av Öxnegården för att uppföra omklädningsrum och en ny förrådsbyggnad.

1982 på våren togs den nya fotbollsanläggningen (planen, omklädningsrummen och förråd) i drift.

Ny organisation

1980 tog Uno Gustafsson över som ordförande efter Sture Blücher. En ny organisation utarbetades av styrelsemedlemmen Jan Hallström och två nya utskott bildades och sju sektioner under dessa: Hålliform, Friluftsskolor, Klassikerkommitté, Backsektion, Spår & Leder, Tipspromenader och Trivselkommitté. Senare tillkom även en Fjällsektion. En Trivselkommitté tillsattes 1981. En medlemstidning startades upp, som döptes till "Nytt från Öxnegården".

1981 startade samarbetet med Hyresgästföreningen på Öxnehaga. De bidrog med godis och lottade ut julklappar till barnen under en tipspromenad i december. Arrangemanget lockade många och pågår än idag under namnet "Tomten i Skogen".

1982 tog Jan Hallström över som ordförande efter Uno Gustafsson. I april blev Uno Gustafsson heltidsanställd på Öxne-

gården. och blev sedermera kassör.

1985 drog Trivselkommittén igång Klövergruppen, bestående av ett 20-tal damer som handarbetade.

Nisse Andersson gick i pension, men fortsatte att jobba några timmar i veckan. Han slutade för gott den 27 april 1990.

1986 färdigställdes en ny friluftsscen som invigdes i samband med att Cabaré Öxnehaga förlade sin avslutning till Öxnegården.

Öxnegården 50 år 1987

1987 firade Öxnegården sitt 50-årsjubileum. I samband med årsmötet anordnades en jubileumsfest och i april ägde Öxnegårdens dag rum med program för allmänheten. En jubileumsskrift togs fram. Ansvariga för var framförallt P-O Andersson och S-O Stålstad.

Motionsgymnastik bedrevs på Öxnehagaskolan, Sanda sporthall, Stensholmsskolan och utomhus på gräsmattan vid Öxnegården under sommarmånaderna.

Vuxen-Mulle med utflykter i naturen för att hitta blommor, örter, mossor och svampar startades upp under ledning av Iris Ekroth, Ulla-Britt Jernrup och Monica Tuvendal. Aktiviteten pågick till 2003 med Ing-Britt Quarfordt som ledare.

Kall vinter medförde att vattenrören på vindarna i huvudbyggnaden och i omklädningsdelen frös sönder flera gånger med stora skador och kostnader som följde. Ledningarna isolerades sedan av BPA i omklädningsdelen och av frivilliga resurser i huvudbyggnaden.

1987 beslutade kommunen att en andra fotbollsplan skulle byggas söder om den

befintliga. Detta stöddes av Öxnegården, men medförde ny dragning av utgående skidspår och även av tipspromenaden.

En minitraktor köptes in som underlättade jobbet för spårgänget under ledning av Lennart Tivelius.

Nära till naturen

1988 tog Öxnegården över skötseln av elljusspåret från kommunen och mot viss ersättning, skötseln av den del av vandringsleden Södra Vätterleden som går mellan Öxnegården och Skinnersdal.

Ansvaret för resorna till Vasaloppet togs över av Uno Gustafsson efter Lennart Tivelius.

I september anordnades en speciell tipspromenad "Nära till naturen" med gratis deltagande och bara naturfrågor. Detta var ett riksprojekt som utgick från Naturvårdsverket. Utefter banan fick man information om naturen av Öxnegårdens ledare, scouterna, svampföreningen med flera.

1989 tog Ove Vipdal över som ordförande. Mild vinter helt utan snö. Skridskoskolan hade god anslutning under ledning av Lisbeth Malmberg. Långvandringen Bockastensgången ändrade sträckning och bytte namn till Öxnegången.

Milda vintrar

1990, Öxnegården hade hittills haft öppet veckans alla dagar men på grund av få besökare hölls den nu stängd på lördagar. En mountainbikebana anlades, men fick senare läggas ner efter beslut av Länsstyrelsen. För att lite smidigare kunna sköta bokföringen inköptes föreningens första dator.

1991 var Skogsmullegrupper igång

på Öxnegården, i Bråneryd, Tenhult och Göransberg. Rullstolspromenaderna som Vivian Staaw hållit i under ett antal år togs över av Uno Gustafsson.

I Spårgänget hade Lennart Tivelius vid den här tiden hjälp av Arne Erhardsson, Clas Carlsson, Esse Jonsson, Anders Gundersen, Gunnar Andersson och ”juniorerna” Leif Nero.

1992 uteblev vintern för femte året i rad. Skidskolorna låg nere sedan ett bra tag. Skridskoskolan under ledning av Monika Hedefält höll dock igång på Vapenvallen.

Friluftsförbundet fyllde 100 år och detta firades både genom en stor aktivitet på A6 köpcentrum och ett fackeltåg från Huskvarna Folkets park till Öxnegården. Pär Persson tog över som ordförande. En storm i februari drog fram över Bondberget och fällde ett 100-tal träd och spårgänget fick en massa extrajobb.

1993 under våren startade Skogsknytte sin verksamhet under ledning av Margareta Ribendahl. Nytt arrangemang var Öxnebiken, en mountainbiketävling, som gick längs det MTB-spår som anlagts några år tidigare.

1994 var vintern snörik och Bondbergsloppet på skidor kunde genomföras. Skidskolorna med längd och alpint, kom igång efter många års uppehåll. Den 1 maj infördes rökförbud i alla offentliga lokaler på Öxnegården. Företagargruppen ”Öxnegårdens Vänner” bildades på initiativ av Wilhelm Lemchen.

1995 räckte snön bara till tre utbildningstillfällen i skidskola. Öxnegården fick ny inredning efter ett samarbete med IKEA.

Tipspromenaden ställdes in för första

gången den 19 november efter att den stora snöstormen dragit in den 17 november. Snötäcket var mellan 50-100 cm tjockt!

1996 tog Wilhelm Lemchen över som ordförande. Minigolfbanan färdigställdes i ett samarbete med Öxnehagahem men var helt klar och invigdes först i maj 1997.

Öxnegården 60 år 1997

1997 inleddes Öxnegårdens 60-årsjubileum med uppvaktning av Öxnehagahem, Friluftsförbundet Småland och Jönköping, Fritidsnämnden, Jönköpings Idrottsallians, IKHP, IFK Öxnehaga och PRO Öxnehaga och en paneldebatt under ämnet ”Allemansrätt - miljö”. Firandet fortsatte den 25 mars med en bras- och nostalgikväll där medlemmar samlades till samkväm och Ove Claesson visade bilder ur Öxnegårdens 60-åriga historia. Under Öxnegårdsdagen den 5 maj invigdes minigolfbanan av Öxnehagahemets vd Hans Persson. Skogsmulle fyllde 40 år och en Mulle-festival anordnades i Rosengallerian. Cykelloppet Utterntrampen genomfördes för 20:e året och detta blev även sista året.

1998 blev Uno Gustafsson pensionär och slutade efter 16 års anställning, men fortsatte att jobba ideellt. Lisbeth Malmberg tog över ansvaret för den dagliga verksamheten och blev även kassör.

En ny aktivitet startades under hösten då Mikael Kopp samlade till klättring för ungdomar vid en övningsklippa utanför Tenhult.

1999 tog Lars Reponen över som ordförande. Stora problem under året gällande personal, ledare, medlemstapp och ekonomi.

Skogsknytte upphörde och stavgång



*Öxnegårdens stavgångsaktivitet startade 1999 och är än i dag populär med många deltagare.
Foto: Öxnegården.*



Öxnegårdens stavgångare på hemlig resa 2017. Foto: Öxnegården.

startades upp med Ing-Britt Quarfordt och Ingrid Holm som ledare. Nytt för året var en Cykelbytdag i april månad med Björn "Bulla" Berglund som ansvarig.

Nytt millenium

2000 anställdes Lars Täck på 75 procent och blev ny ansvarig för den totala verksamheten.

En nostalgiträff i november samlade ett 80-tal personer från olika tidsepoker som återupplivade gamla minnen med kvällens huvudunderhållare Uno Gustafsson och Kent Nilsson.

2001 slutade Lars Täck och Lars Reponen tog över ansvaret för den dagliga verksamheten.

Spårgänget bestod av Gunnar Andersson, Arne Erhardsson, Clas Carlsson, Esse Jansson, Hans Larsson och Pelle Lindahl. Gänget utnämndes till Årets Öxnegårdare.

Roger Storm lade upp och administrerade Öxnegårdens första hemsida på internet.

TVM-verksamheten lades ner, men stavgångsaktiviteten tog fart och motionsgymnastiken höll igång. Öxnejoggen arrangerades i september för sista gången.

2002 övergick den tryckta medlemsinformationen Öxnegårds-Nytt till att läggas upp på hemsidan som administrerades av Thor Ahlstrand. Ing-Britt Quarfordt och Ulla-Britt Jernrup anordnade en Mullekurs för vuxna i att observera naturen. En Naturens dag anordnades i september tillsammans med Jönköpings lokalavdelning och Gränna Skogsgrupp. Långvandringen Öxnegången på 17 km arrangerades i slutet av oktober.

2003 tog Thor Ahlstrand tog över som ordförande efter Lars Reponen. Två bytar-



*Stavgångarnas antal fortsatte att växa 2003.
Foto: Öxnegården.*

dagar för vintersportprylar ägde rum och i maj genomfördes en cykelbytdag.

Stavgångarnas antal fortsatte att växa. Höstens Mulleaktiviteter ställdes in på grund av för få anmälningar.

Tillsammans med Korpen arrangerades Tomte-smyg i skogen runt Öxnegården där barn med föräldrar följde en reflexkantad slinga och träffade på tomten i skogen som bjöd på godispåse.

Tipsfrågekonstruktörerna Uno Gustafsson, Ove Claesson och Berno Johansson hade nu fått hjälp av Bernt Pettersson och Sten Rumar.

2004 anställdes Jasmina Ducanovic som vikarie. Mullegrupperna kom igång igen under Monica Tuvendals ledning. Rullstolspromenaderna anordnades liksom tidigare med Uno Gustafsson som ansvarig, ett evenemang som uppskattades både av de rullstolsburna och de 20-talet Öxnegårdare som vid varje tillfälle hjälpte till att dra eller putta på.



Efter stormen Gudrun 2005 då en massa träd föll över Öxnegårdens spår. Margareta Fredriksson med taxarna Buffy och Smulan under ett av träden. Foto: Kerstin Ericsson.

Stormarna Gudrun och Per

2005 den 8 januari, drabbade stormen Gudrun Öxnegården med en massa nedfallna träd på Bondberget. Spårgänget fick efter mycket hårt jobb ordning på motionsspåren igen med viss hjälp av kommunen.

Invandrarprojektet Natur & Allemansrätt genomfördes av kommunen. Centrumutvecklingsgruppen för Öxnehaga startades upp med Leif Regnér som representant från Öxnegården.

2006 blev Öxnegården utnämnd till Årets lokalavdelning av Smålandsdistriktet. Främsta orsaken var engagemanget i integrationen av invandrare.

Roger Storm tog över som huvudansvarig för Öxnegången.

Inom projektet Natur & Kultur för invandrargrupper anordnades aktiviteter såsom tovning, glasmålning, växtfärgning, temakvällar om bl.a. kost och motion, prova på stavgång, mångkulturell dag med

musik och mat och även en Häxjakt på Bondberget, där c:a 100 barn deltog.

2007 den 14 januari, drog stormen Per fram och drabbade Öxnegården mitt under pågående tipspromenad med stora skador som följd. Spårgänget gjorde stort arbete med att återställa spåren. I juni föll ett kraftigt skyfall som gröpte ur stora diken i spåren och medförde ånyo mycket jobb för det hårt prövade spårgänget.

Leif Berglund tog över posten som ordförande

Projektet Natur & Kultur avslutades men Leif Regnér fortsatte att jobba i olika integrationsprojekt.

I maj firades Skogsmulles 50-årsdag i Rådhusparken i Jönköping och i november ordnades en träff med gamla Mulleledare på Öxnegården, där Mättie Johansson som startade Mulleverksamheten 1958 var med.

2008 var stavgången fortsatt populär Årets hemliga resa gick till Gnosjö där

Töllstorps Industrimuseum besöktes samt stavgång runt Töllstorpasjön.

10 november drabbades Bondberget av en ny storm som rensade bort ytterligare träd. Spårgänget med hjälp av kommunen lyckades ganska snabbt göra de flesta spår framkomliga igen. Kommunens röjning, och senare avverkning, genomfördes med mycket stora skogsmaskiner som åstadkom många skador i naturen och fördärvade dräneringarna utmed motionsspåren. Så småningom reparerades dessa skador dock av kommunen.

2009 genomfördes Mulleskolan under våren med cirka 14 barn men fick ställas in på hösten på grund av ledarbrist.

Med hjälp av extra resurser från Arbetsförmedlingen gjordes stora renoveringar och allmän uppfräschning av Öxnegården både under året och kommande år.

2010 var vintern snörik och Vintersportbyardagen i januari blev rikligt besökt.

Stavgången var inne på sitt elfte år och fortfarande en mycket populär aktivitet.

En rullstolspromenad genomfördes i september där Kerstin "Ada" Storm hade samlat ihop åtta rullstolsburna personer från Huskvarna.

Den långa vintern med mycket snö, var inte så gynnsamt för tipspromenaderna.

2011 hade Strövarna aktiviteter under våren och Skogsmulle startades åter upp. Ett uteklassrum färdigställdes nordväst om Öxnegården där skolklasser kan ha lektioner i nära anslutning till naturen och ett utegym byggdes upp i anslutning till Öxnegården, finansierat av kommunen.

I samband med Huskvarnas 100-årsjubileum gjorde kommunen ett försök att slå

kommunrekord i tipspromenaddeltagande. 18 föreningar i bygden deltog och Öxnegården bidrog med 361 deltagare. Totalt deltog deltog cirka 2 500 personer, vilket blev nytt kommunrekord.

Under året hade Leif Regné en fortsatt projektanställning med inriktning på projektet "Förbättrad folkhälsa genom natur- och kulturaktiviteter" med Jönköpings kommun, Integrationsenheten.

Öxnegården 75 år

2012 firade lokalavdelningen 75-årsjubileum och nya Öxnegården firade 40-årsjubileum vilket firades med Öxnegårdens Dag där aktiviteter visades upp för allmänheten.

Elisabeth Josefsson anställdes på 50 procent som kanslist och ekonomiansvarig och tog därmed över efter Heidar Abiar Lathari, som avgick med pension. Jörgen Hafström tog över som ordförande.



Anslagstavlan med aktuella aktiviteter. Foto: Kerstin Ericsson.



Några av dem som håller Öxnegården igång. Fr. v: Jörgen Hafström, Anders Larsson, Ing-Britt Quarfordt, Ove Claesson, och Berno Johansson. Foto: Kerstin Ericsson.



Ing-Britt Quarfordt med planscher som visar Öxnegårdens historik. Foto Kerstin Ericsson.



Berno Johansson visar upp skidmärken med mera. Foto: Kerstin Ericsson.

Verksamheten 2013-2017

Sedan Öxnegården firade sitt 75-årsjubileum har verksamheten huvudsakligen bestått av tipspromenader, stavgång, herrgymna och motionsbingo. Dessutom Skogsmulle och Skogs-Knytte fram t.o.m. våren 2016.

Under 2017 anordnades även Vuxen-Mulle och ett antal månadsträffar med bl.a. bildvisning. Nya aktiviteter var bland annat Ugglespaning och Svampvandring.

Öxnegården 80 år

Öxnegårdens 80-årsjubileum firades sön-

dagen den 10 september 2017 då ordinarie tipspromenad innehöll diverse jubileumsfrågor och hade många extravinster. Dessutom många lotterier, loppis, träff med Skogsmulle och Skräptanten, Mullers hinderbana, fiskdamm, testa bågskytte och fotokollage som visade lite om vad som hänt genom åren på Öxnegården.

Medlemsantalet är cirka 180, där medlemsavgiften löses hos Friluftsförbundet.



Mats O Pettersson från Vättersnäs, är 79 år och en flitig användare av Öxnegårdens utombusgym. Här tränar han 2-3 gånger i veckan och går också stavgång, milen eller femkilometern. Mats kom till Jönköping 1969 och har tränat och tävlat hela sitt liv bland annat som deltagare i Öxnegårdens alla skidlopp. - Jag är mycket imponerad av Öxnegårdens verksamhet, säger Mats. Foto: Kerstin Ericsson.