

## SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkanskär och Torskär med Söderarms fyr. Håkanskär med sina fantastiska klippor mot horisont av hav och Söderarms fyr som sista utpost mot Ålands hav.

Väderprognosen har verkligen varit illavarslande med vindprognoser allt emellan 6-15 m/s, åska, regn och svalt väder.

Vi startar i sol på parkeringen i Märsta som är vår vanliga samlingsplats och åker till Kapellskär. Badplatsen där är bra iläggingsplats. Vi har ostliga vindar c:a 8m/s och bestämmer oss att paddla nordost och se om det idag är möjligt att nå Håkanskär. Vi lunchar på västra sidan av Fejan och snirklar oss vidare norr över bland öarna Torparö, Norrö och Stockholmen. Vi går på östra sidan upp efter Gisslingö. Det blåser mer än vi önskar för att paddla till Håkanskär. Därför bestämmer vi oss för övernattning på fina Gisslingö mot norr där det är härliga tältplatser.

På kvällen får vi besök av Mats och Camillas barnbarn Tilde (8 mån) som njöt av mat på de släta klipporna tillsammans med sina föräldrar och hund. De övernattade i sin motorbåt.



Fin tältplats vid Gisslingö



Kvällsmat i lä



Britt-Marie med sedvanlig findukning



Olof (samt Lotten), Tilde (Mats barnbarn) och Tundra besöker oss





Tilde njuter av klipporna



Det ska böjas i tid ...

På fredagen ska vinden vara mindre och vår plan att paddla till Håkansskär håller. Vi snirklar fram bland skären. Gjushararna, Inre Håkansskär, Hämtan osv. på lugna vatten. Förmiddagsfika på Håkansskär ger energi till kropp och själ. När vi paddlar vidare sydost är det MÖRKA moln över fastlandet. Vattungarna måste besökas men denna gång bara från kajaken. På Österskär går vi in i en skyddad vik åt norr. Det är stor väderdramatik. Åska, blixtar, kolsvarta hotande moln MEN inget kommer över oss! Vi avvaktar vädret. Lunchar. Någon badar. Den här sommaren har inte varmt upp havet (hittills). 13 grader är det. När vi paddlar vidare har vi mycket vind och dagsetappen blir kortare pga detta. Tältplatser denna kväll blir på Inra Hamnskär. Fina tältplatser men de flesta av oss får ha tälten i hård vind. Vi lägger in stenar i tälten för att få dem stå kvar förutom förankringen utanför. Den lugnaste ytan väljer vi till gemensam matplats.



Vindlingarna vid Hämtan



Kaffe på Håkansskär fina klippor



Hotande moln i fjärran



Vattungarna





Stora stenar krävs i blåsten

Vår tredje paddeldag, lördag, bjuder på mycket sol, rätt svala och starka vindar. Morgondoppet är skönt men svalt. Frukosten som vanligt härlig. Vi paddlar österut från vår tältö Inra Hamnskär. Vi snirklar oss framåt bland öar och skär och försöker få så mycket vindskydd som möjligt. På Hallskär blir det f.m. kaffe och för våra geocacheentusiaster finns en cache att leta och finna.



Kaffe vid Hallskär, nytt naturreservat



Vi lämnar Hallskär, mot Söderarm

Vi fortsätter den korta sträckan mot Torskär och Söderarms fyr. Några av oss har varit här förut men dagens besök blir extra bra. Vi träffar på paret som sköter anläggningen sedan ungefär 10 år tillbaka. Idag får vi guidad visning till bastun som är en upplevelse. Den är en bunker från andra världskriget. Bastu, avslappningsrum, naturligt bad i klippa och härligt ”uterum” mot söder. Vi får visning i fyren också. Innan vi ger oss iväg efter flera timmars besök äter vi lunch. Vi bestämmer oss för att göra nattläger redan på Hummelskären. Paddlingssträckan blev inte mer än 13 km idag. Väderprognosen för söndagen är gynnsam vad gäller vinden så därför gör vi detta val. Kvällen är fin men kylig för att vara högsommar. Jackor och byxor är skönt!





Vi närmar oss Söderarm i vågorna



Söderarms fyr, museum m.m.



Bastun med badkaret utanför



Bastun



Bastun, avslappningsrummet



Utsikt från fyren



Kobbarna utanför Hummelskären i kvällssol



Kvällsmat på Hummelskären





Heléne i finfåtöljen

På söndagsmorgonen klockan 3 börjar det regna. Det regnar ihållande till klockan 8 och vi äter alla frukost i våra tält. När vi packar kajakerna har vi uppehåll vilket underlättar mycket. Idag är det lugnt, svaga medvindar. Det kommer regnskurar ibland. Vi tar f.m.kaffe i uppehållsväder på Västra Lerskäret på sydostsidan. Finlandsbåtarna går i tät trafik norr om ön. I en kajak är man liten jämfört med de enorma båtarna.



Lugn efter regnet på söndagsmorgonen



Britt-Marie ger fraktfartyget företräde



Fyren mitt i farleden vid Lerskärsgrund

Överfarten går via fyren på Lerskärsgrund. Vi bestämmer oss för att äta lunch på restaurangen på Fejan. Vi tar gott om tid på oss för besök både i kajakuthyrningen och för att se oss omkring bland byggnader som varit kolerasjukhus m.m. Det kommer skurar emellanåt men sitter man rätt klädd i en kajak gör det ingenting.



Anländer till Fejan



Vandrarhemmet



Passerar nyanlönt fartyg vid Kapellskår

Vi går iland på badplatsen som var vår startpunkt och känner oss nöjda. Vi har trots svår väderprognos haft mycket tur tycker vi. Vi har kunnat komma till ställen vi ville se såsom Håkansskär och Söderarm. Visserligen blev två dagar kortare ur paddlingssynpunkt pga vindarna. Doppen blev färre pga badtemperatur och väder. De cacher som var gömda hittades och vi hade trevligt umgänge (som vanligt!)

Tack alla deltagare.  
Heléne (text) och Mats (foto)