

Friluftsrämjandet Märsta Sigtuna på kajaktur i Stockholms skärgård 25-31 juli 2015

Veckan innan turen följde vi oroligt väderprognoserna. Kvällstidningarna utlovade "regnkaos" och prognoserna hotade med både mer vind och mer regn än vi kajakpaddlare normalt sett önskar oss. Under parollen "det är bättre att komma ut och riskera att bli blöt än att sitta hemma och ångra att turen inte blev av" gav vi oss av till Stavnäs och paddlade i växlande molnighet och lätt motvind ut till Bullerön. Väl framme visade det sig finnas plats på vandrarhemmet, något vi tacksamt nappade på.



Bullerön

Dag 2 inleddes med dimma så vi hann både utforska Bullerön och äta lunch innan solen jagat bort skyarna. Resan mot veckans mål, Huvudskär, fortsatte i stark motvind. Vi slog nattläger på Brunskär i Jungfruskärs norra del och njöt av härlig kvällssol.

Även dag 3 hade vi vindarna mot oss. Efter att ha kämpat oss fram hela förmiddagen genom Jungfruskärs arkipelag valde vi att, efter att ha konsulterat SMHI, vända kosan norrut för att njuta av några dagars medvind. Inget Huvudskär alltså, men väl andra hägrande mål. Nattläger blev en favorit i repris på Brunskär.



Kuggmaren och den (osynliga) sjunkna koggen från 1100-talet

När vi inledde paddlingen dag 4 visade det sig att de förutspådda kraftiga sydvästvindarna istället valde att blåsa från nordost. Mer motvind alltså. Med siktet inställt på färskt bröd i Sandhamn stretade vi på. Vi nådde inte riktigt ända fram utan slog nattläger på en oväntad och mysig strand i Vånsholmens naturreservat.



Välbehövlig vila på Vånsholmen

Dag 5 ankom vi så Sandhamn i tid för förmiddagskaffe på bageriet där vi även bunkrade det efterlängtdade färska frukostbrödet. Efter en promenad i byn och en närande lunch fortsatte vi norrut till övärlden utanför Bockö-Storö där vi slog läger på Brunskäret. Inte den enklaste landstigningen eller den planaste tältplatsen kanske, men vackert.



Sandhamn

Dag 6 inleddes i sol så vi snirklade oss sakta fram mellan öarna in mot Bockö-Storö och hotande åskmoln. Lagom till lunch mullrade det till och började regna så vi tog skydd under tarpen, åt vår lunch och väntade ut vädret. Eftermiddagen tillbringade vi på Möja. Mer nybakta bullar och kultur innan vi slog läger på Södra Stavsudda.



Brunskäret efter regn

Sista dagen blev också vår längsta eftersom vi valde att runda Vindö och Djurö på vår väg till Stavnäs. Den envisa motvinden höll i sig tills vi vek runt Abborkroken.

På det hela taget hade vi en skön tur. Den tur som blir av är som sagt alltid den bästa. Minnesvärt från turen (förutom motvinden, fåtalet båtar och det kalla vattnet) var besöket i Sandhamn som vi aldrig tidigare tänkt oss att nå med kajak.

Tack för den här gången!

Bo, Åsa, Sven och Helene