



Nationaldagshelg med kajak i Möjaskärgården (4-6 juni 2016)

Vi var en stor grupp paddlingsugna som lastade kajakerna vid Gräddö brygga morgonen den 4 juni. Solen strålade från en klarblå himmel, precis som det ska vara. Vårt enda bekymmer var den onödigt starka nordliga vinden, men efter en kort överfart med Sollenkroka ö kunde vi snirkla i lä bland mellanskärgårdens öar, till stor del inom Hjälmo-Lådna naturreservat. Den här delen av skärgården är vacker, speciellt på försommaren innan alla fritidsbåtar hittat ut.

Natthamn hittade vi efter 25 km paddling på den skyddade stranden på Södra Stavsudda. Några tappra badade innan middagen i det försommarkalla vattnet, men jag måste erkänna att jag inte var en av dem...



Dag två vågade vi oss, trots fortsatt stark nordlig vind, över Möjafjärde, via skrakholkarna vid Ostholmen in i kanalen mellan Hemö och Hemholmen. Nu har vi anträt Storö-Bockö-Lökaö naturreservat där vi kommer tillbringa större delen av turen. Lunch intas även denna dag i sällskap av kor, mer närgångna den här dagen. Tur att vi hade Sigbritt med oss, som med van hand motade bort de nyfikna djuren.

Historiskt sett var jordbruket viktigt för skärgårdsborna och djuren hjälpte till att hålla landskapet öppet. Efter ett århundrade då landskapet tillåtits växa igen arbetar Skärgårdsstiftelsen nu aktivt med att återuppliva skärgårdsjordbruken och därmed bidra till miljön på öarna. Det är positivt på alla sätt och innebär att vi i delar av skärgården får vänja oss med att dela rastplats med en och annan kossa.

Sista biten mot nattlägret på Kilskäret bjöd på välförtjänt medvind. Middagen intogs på en häll med sjöutsikt och läande träd. Bättre kan det knappast bli.



Söndag morgon hade vinden äntligen mojnät så resan västerut, tillbaks mot bilarna kunde vi genomföra utan större ansträngning. Lena och Thomas tog nationalhelgspaddlingen till en ny nivå genom att montera svenska flaggor på kajakerna. Vi andra kunde inte annat är avundsjukt titta på.

Med detta vill vi tacka för en härlig paddling i trevligt sällskap, som det så ofta är på Friluftsrämjandets evenemang.

Helgens ledare

Bo och Åsa