

Solskenstur i kajak kring norra Gräsö med Friluftsrådet Märsta Sigtuna 13-16 augusti 2015

Äntligen är sommaren här tänkte vi när vi förväntansfulla samlades i Märsta för gemensam avfärd mot Gräsös bådar och skär. Solen sken från klarblå himmel, temperaturen i den tidiga morgonen var behaglig, flaggorna hängde slappa på stängerna och prognosen utlovade fortsatt sol och svaga vindar. Bättre förutsättningar kan man inte få!

Vid färjan mot Gräsö väntade morgonkaffe och en sista koll på vindarna innan färdvägen slutligen beslutades. Här gick vita gäss på vågtopparna och nordanvinden kylde rejält. Beslutet blev att starta turen vid Långanäs för att ha möjlighet till paddling inomskärs tills vinden mojnade. Alternativet med en envägspaddling från Äpskäret till Örskär kändes onödigt motigt.

Efter sedvanligt packande och trixande och efter att vår sista deltagare anslutit till startplatsen sjösatte vi de 11 kajakerna och styrde kosan söderut mot lunch på Digelskäret. Efter en härlig lunch i lä bakom en solvarm klippa snirklade vi vidare söderut i en snabbt avtagande vind. Skulle vi våga oss ut till de yttre skären? Vi konsulterade SMHI en sista gång och gav oss av mot de låga, vackra kobbarna. Ett fint nattläger hittade vi på Storlågån. Kvällsol och solnedgång i havet, vad mer kan man begära?



Packning vid Långanäs



Anländer Storlågånens fina klippor fram emot kvällen



Kerstins havsnära läge



Gemensam middag vid tälten



Solen har just gått ner vid niotiden



Britt-Marie äter frukost

På morgonen låg havet stilla. Vi snirklade oss upp förbi Gåsgrunden till en härlig lagun där bad väntade för dem som vågade trotsa den svala vattentemperaturen. Efter en lunch på Bryggebådan snirklade vi vidare genom Klyndrorna mot nattlägret på Fluttus höjder. Ännu en vacker tältplats med solnedgång och en lång, härlig horisontlinje.



Paus, Åsa och Kerstin



Lagun norr om Gåsgrunden (fika och bad)



Lunch på Bryggebådans fina klippor



Mycket snirklande



Birgitta kyler händerna



Åsa på Fluttus höjder vid middagen



Snart soluppgång över Fluttu, tälten på höjden



Camilla åter frukost, den fina viken i bakgrunden

Nu väntade Örskär, ett besök i fyren och kanske en glass? Under förmiddagen tilltog den ostliga vinden och vågorna växte till en storlek som fick "tanternas prat att tystna", som en av deltagarna uttryckte det. Vi gled snabbt upp mot Örskärs sydöstra spets i medvinden, gruppens yngling med ett stort leende i ansiktet efter att ha fångat en lyckad surfvåg. Efter lunchen beslutade vi att promenera till fyren istället för att ge oss ut i vågorna igen, ett klokt beslut. Fyrtornet bjöd på en magnifik utsikt! Den efterlängtdade glassen däremot var slutsåld. Tillbaka vid kajakerna och efter en kort paddling till de tänkta tälthällarna valde delar av gruppen att slå läger medan andra paddlade ut och kände på vågorna som skummade mellan bränningarna runt Örskärs grunda och steniga kust.



På väg mot Örskärs fyr



Uppe i fyren



Alarängsviken på östra Örskär



Jacob vilar efter maten

Sista dagen valde vi att stiga upp tidigare och paddla mot trygga vatten medan vinden var svag. Det gav oss gott om tid att bada och njuta bland kobbarna även denna sista dag. Det var med blandade känslor vi gick iland vid Långanäs och påbörjade bilresan söderut.



En stor del av tjejerna (som var i stor majoritet)



Åsa har genomgång



Avfärd från den skyddade Alarängsviken på östra Örskär



Förnyelsebar energi till Jacobs elektronik



Vassigt sund nära Långanäs



På väg mot Långanäs

Sammanfattningsvis hade vi en underbar tur, med vackert väder och en härligt blandad grupp deltagare som ivrigt delade med sig av erfarenheter och tankar. Vi fick se stora delar av Gräsö skärgård, inkl. bådorna längst ut.

Stort tack till er alla och på återseende!

Åsa (text) och Mats (foto)

Deltagare:

Camilla Wikström
Ingegerd Drejmo
Britt-Marie Treutiger
Kerstin Larsson
Birgitta Saers Lynn
My Kreuger
Sigbritt Gålnander
Bengt Gålnander
Jacob Källström

Ledare:

Mats Ljungberg
Åsa Sandgren