



FRILUFTSFRÄMJANDET

HUDIKSVALL - Kajak

Färdrapport

Datum: 2016-08-14 - 08-19

Ledare: Anders Biving
Lennart Juhlin

Antal deltagare (inkl ledare): 7 pers + 1 hund

Anders B, Lennart J, Karin E, Ragnar S, Margareta S, Lars A, Mats N och hunden Ånja.

Turens längd, km: ca 53 km

Starttid från Gryts brygga: sön 14 aug kl. 15:30

Åter Vid Gryts brygga: fre 19 aug kl. 12:15

Färdväg: Dagsturer i Gryts skärgård, se nedan!

Färdrapport

Söndag. 8 km paddling från Gryts brygga till Ämtöstugorna, måttlig NV-vind. Rast på en av Lindholmarna i eftermiddagssolen.

Måndag. Paddling från Ämtöstugorna norr om Häskö, österut till Harstena. Fikade vid affären i hamnen, en promenad genom byn till bageriet vid tjärnen med de berömda, röda näckrosorna. Vi besökte öns museum i den gamla folkskolebyggnaden och några gick vidare till tranekokeriet, som hörde till museet.

Hemfärden gick söder om Hässelön över Säsjärden, söder om Bockholmen till Ämtöstugorna. Hård NV-vind på hemresan. Totalt 17 km paddling.

Tisdag. Start från Ämtöstugorna till Bondekrok, vandring på ön för att se resterna av ett gammalt odlingslandskap med traditionell bebyggelse. Vi träffade två äldre damer, barnfödda på ön, som hade mycket att berätta om livet där. Fikastund i solen på bryggan i viken. Turens längd 6 km i hård NV-vind. Skicklig navigering gjorde att vi inte drabbades alltför mycket av vinden.

Onsdag. Dagens tur gick österut till Häskö, som tidigare varit lotsplats och nu kan erbjuda övernattningsstugor och servering. Därefter till Armöflagen och efter en paus paddlade vi söder om Grönsö till Sand-gärdet, där det satsats EU-pengar för att restaurera gammal jordbruksmiljö. Åter till Ämtöstugorna via Armöflagen. Hård NV-vind, ca 14 km.

Torsdag. Dagsregn och rusk! Därför blev det en vandring på kulturstigarna, som var i dåligt skick. Av tipspromenadens 12 frågor fanns bara hälften kvar! Hunden Ånja fick tillfälle att visa sina färdigheter i spårning och letade reda på husse trots att vi andra strövat omkring för att förvirra henne. Dagen avslutades med bastu och surströmming som dock tog slut för snabbt, se bild.

Fredag. Fin paddling till Gryts brygga efter sköna dagar i Ämtöstugorna som egentligen ligger på Vaggön. Ingen vind, blankt vatten och med en havsörn som övervakade vår färd!



Samling måndag, Ragnar fotograferar.



Harstena, tjärn med röda näckrosor. Bageriet till höger bakom träden.



Bondekrok på bryggan.



Vart är vi på väg?!



Odlingslandskap, Bondekrok.



Ånja i djupa tankar!



Ämtöstugorna där vi bodde, utom Mats som tältade på stranden.



Karin rustad för regn.



Surströmmingen är slut!! Gott var det! - Månsken över Gropfjärden, nedan!

