

Färdrapport söndagspaddling 160717

Ledare: Inge Bäckström, FF Arbrå och Marianne Kockum, FF Hudiksvall

Antal deltagare inkl ledare: 4

Färdväg: Finnbotten- Sandön - Klacksörarnas sydspets- Nordosten- Gråhäll- Ytter- och Förskär- Finnbottens badplats. Ca 14 km.

Väder: Växlande molnighet, 18 – 20 C 4 – 4 m/sek, 8 – 10 m/sek i vindbyar, lätta regnskur vid slutet av turen.

Start i minder vågor i sydostlig riktning ned till Sandöns nordöstra vik, där vi intog en kort rast och samtal kring övergången i medvinden till sundet mellan Sydosten och Vrakoren. Drygt 1 km öppet hav i en vågdans som bägge deltagarna, klarade av med bravur! Marianne paddlade först, och jag sist för eventuella räddnings aktioner. Jag kände en viss oro, eftersom deltagarna var mindre vana paddlare, och med en grundkurs i kajak som ”grundplåt”! Bägge paddlade lugnt och avslappnat, och jag kunde inte se någon tendens till oro, tvärtom så uppskattade bägge vågdansen. För oss ledare, ett utmärkt tecken! Av erfarenhet vet jag att nybörjare klarar av mer än man kan tror, under förutsättning att man inte är rädd, men har respekten för havets vågor!

Vi fortsätter på ostsidan av Klacksörarna som nästan ligger spegelblank och med en ödslighets känsla över sig! Vi intar en klippställning strax söder om Nordosten och avnjuter en välbehövlig lunch. Långt borta i norr ser vi Långvind och Agöns alla öar, och nästan rakt österut bortom horisonten så ligger min födelsestad, Kaskö i Finland, som jag lämnade för 55 år sedan!

Från nordosten ger vi oss ut i stark motvind med vågorna rakt framifrån! Västlig riktning mot Gråhäll, nästan 2 km övergång på öppet hav! Teknisk sett inte svårt, men ansträngande! Däremot kan det vara lite krångligt för en ovan att hantera skäddan i vind, men även detta lyckades bägge hantera mycket bra med hjälp av Mariannes utmärkta skäddalektion innan starten och under färden! Väl framme i Gråhäll stannar vi upp för en kortare återhämtning. För min del släppet oron inför en eventuell räddnings aktion i vågor, vilket jag varit med om tidigare, och som alla ledare eftersträvar inte ska hända! Om nu inte Marianne K hade deltagit som ledare från Friluftsrådet Hudiksvall hade jag inte som ensam ledare gjort dessa två övergångar, utan då hade upplägget blivit en inomskärs tur under säkra former!

De sista kilometrarna kom så en lätt regnskur, och upphörde när vi stilla och nöjda efter en magisk dag på havet flyter in i lugnvattnet och möts av stillheten som präglar hela Finnbotten den sena eftermiddagen!

Som sagt, så kan en söndagspaddling vara med Friluftsrådet Arbrå i samverkan med Friluftsrådet Hudiksvall vara! Nästa gång är kanske du med!?

Nästa söndagspaddling: Inomskärs tur: Finnbotten - Långvind, tur och retur, ca 20 km!

Preliminärt: 28 augusti.

Säsongsavslut söndagspaddlingar: 25/9. Därefter: Vågträning och teknikövningar på Orsjön fram till skridskosäsongen!

Text: Inge Bäckström